



# DE WALVIS

maart - april 2018

**Thema: verkiezingen**



Protestantse Gemeente  
te Zeevang en Oudendijk  
[www.pknzeevangenoudendijk.nl](http://www.pknzeevangenoudendijk.nl)



## Inhoud

Vieringen .....	3
Agenda.....	3
Uit de pastorie .....	4
Bij het thema: Verkiezingen .....	6
Nieuws uit de gemeente .....	8
Van de kerkenraad .....	8
Bij de komende diensten .....	9
Ons kan niks gebeuren.....	11
Eten in De Seevanck .....	13
Collecten .....	14
Bloemengroet.....	15
Gedicht bij Pasen .....	16
Financiën.....	16
Vacature – wie vult hem in?.....	17
Impressie generale synode 9 maart 2018.....	18
'Charismatische' Saskia van Meggelen nieuwe preses PKN.....	20
Nieuw magazine: Petrus.....	21

## *Volgende editie*

Editie	Periode	Inleveren kopij	Thema
<b>2018-04</b>	29 apr – 3 juni	17 apr	Vuur

## Vieringen

DATUM	PLAATS	VOORGANGER	ORGANIST
25 mrt	Beets	Ds Hans Reedijk	J. Stens
29 mrt *)	Oudendijk	Ds Hans Reedijk	D. Schuytemaker
30 mrt *)	Kwadijk	Ds Hans Reedijk	J. Stens
31 mrt	Geen dienst		
1 apr	Oudendijk	Ds Oane Reitsma en ds. Hans Reedijk: Paasmorgen en om 08.30 paasontbijt	G. vd. Velden
8 apr	Kwadijk	Ds Birke Rapp	H. Kishi
15 apr	Beets	Ds Hans Reedijk	J. Stens
22 apr	Oudendijk	T. Moonen	J. Rijpkema
29 apr	Beets	Kees van Lenten	B. Conijn

Aanvang vieringen: 10.00 uur, tenzij anders aangegeven

\*) **aanvang 19.30 uur**

## Agenda

Datum	Tijdstip	Activiteit	Plaats
4 april	12.30 uur	Lunchen in De Seevanck	Zie blz. 13
17 april	Gehele dag	Inleveren kopij	
18 april	09.30 uur	Redactievergadering bij	Willy Imthorn
18 april	17.00 uur	Dineren in De Seevanck	Zie blz. 13
19 april	19.30 uur	Ons kan niets gebeuren	Zie blz. 11

## Uit de pastorie

### PASEN = DE KERK OP HAAR BEST

De week, waarin we witte donderdag, goede vrijdag en de eerste paasdag vieren, heet De Goede Week. Maar waarom wordt deze week 'goed' genoemd? Wat kan die week tot 'een goede week' maken?

Dat is, omdat de Goede Week het lijden en sterven, het graf en de opstanding van Jezus gedenkt als een beweging van Donker naar Licht, die ons uitnodigt, om die beweging ook zélf mee te maken tijdens deze drie dagen van Pasen.

In de beweging van donker naar licht gaat Jezus ons voor. In de hoop dat Zijn beweging ook onze beweging wordt. Pasen is: tegen beter weten in, uit onmacht, proberen de dood weg te zingen en te verjagen met licht, als is het maar voor een moment. Misschien dan één moment géén bombardementen op Damascus, géén werkloosheid, géén ongeneeslijke ziekte, géén misbruik, geen oplichterij. Maar louter licht, licht, overal licht.



### Witte Donderdag

Is de uittocht uit Angst-land (Egypte) naar het beloofde Rust-land (Kanaän) niet ook het verlangen van ieder mens? Om veilig en in rust te mogen leven? Om het leven te vieren met elkaar? Daarom lezen we een verhaal van barmhartigheid en vieren het laatste avondmaal na van Jezus met zijn vrienden. In de Judas-passie verplaatsen we ons in de persoon van Judas, want niets is ons mensen vreemd.



## Goede Vrijdag

“Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen” is het onvermijdelijke gevolg als je gaat, waarvoor je staat. De kruisweg van Jezus laat ons 14 keer stilstaan bij de weg die wij zelf gaan. Het sterven van Jezus vestigt ook de aandacht op onschuldige mensen die overal ter wereld geslachtodferd worden omdat zij trouw zijn aan de waarheid en niet zwichten voor onwaarheid.



## Eerste Paasdag

Uit de stilte van het graf verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. “Hij is niet dood, hij leeft.” We zingen dit goede nieuws van een dode die niet dood is omdat zijn geest voortleeft in wie hem volgen op de weg van bevrijding. Het opstandingsverhaal van Jezus daagt ons uit, en zegt tegen ons: sta jij óók op, en keer je naar het licht. Eén mens - Jezus - heeft het jou voorgedaan. (Nu jij nog...).



We vieren deze dagen als één doorlopende viering. Dus aan het einde van de witte donderdag en de goede vrijdag géén afsluitende zegen maar stilte. En aan het begin van de goede vrijdag en de eerste paasdag géén bemoediging en groet. Op witte donderdag en goede vrijdag is er geen koffie drinken na de viering maar verlaten we de kerk in stilte.

*Hans Reedijk*

## Bij het thema: Verkiezingen

Op zichzelf zijn er niet veel gedichten gemaakt over verkiezingen. Maar als je bedenkt waarvoor de komende verkiezingen dienen, namelijk om goede gemeentebesturen te kiezen, die leefbare woonoorden scheppen, dan blijken er wel veel gedichten te zijn die gaan over hoe je met elkaar een goede leefomgeving bouwt en in stand houdt.

In het boekje “Wie gelooft staat op” uit 1990, beschrijft ds. Wim van der Zee, toentertijd secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, hoe zijn gemeente bezig was met het thema van “de stad van vrede”. Hoe moest die er uit zien? Hij zelf schreef er een lied bij, waarin 10 maal het refrein (“wij verwachten de stad van de vrede waar de droom geen bedrog meer zal zijn”) wordt uitgewerkt. En wel als volgt:

### Vrede voor de stad

Daar zal verkeer niemand schaden  
omdat we elkaar voor alten gaan,  
en wie sterker is dan een ander  
zal niet op zijn recht blijven staan.

Daar zullen wij vrij kunnen spelen  
op straat is geen enkel gevaar,  
geen getoeter meer, geen sirenes,  
de fijnste muziek hoor je daar.

Daar wordt ook geen mens nage-  
roepen  
omdat hij een zonderling lijkt  
en wie eenzaam is en verloren  
ziet altijd wel iemand die kijkt.

Daar lopen de blanken en zwarten  
gewoon arm in arm, hand in hand,  
en ze leren elkaar te zingen  
de wijzen van andermans land.

Daar is ook voldoende te eten  
we kennen de tafel van Eén  
en we leren opnieuw te delen

want niets is van iemand alleen.

Daar zie je een mens met gebreken  
weer helemaal mee spelen gaan,  
wat er pijn deed raakte genezen  
en recht kwam wat scheef was ge-  
gaan.

Daar heten geen mensen verkeerd  
meer  
als ze anders voelen dan jij  
want ons bindt alleen maar de  
liefde  
en liefde maakt iedereen vrij.

Daar leren ze niemand meer schie-  
ten  
we schieten alleen in de lach,  
hoe je een bom maakt zijn we verg-  
eten,  
geweld heeft geen enkel gezag.

Daar is ook de vijand verslagen  
waar iedereen doodsbang voor is,

hij kan niemands geluk meer bre-  
ken,  
het is uit met verdriet en gemis.

Daar brengt ons vanavond de  
nieuwsdienst  
goddank niet het oude gezang,  
maar verrassend nieuwe berichten  
van vrede een eeuwigheid lang.

In elke gemeenschap, dorp of stad of kerk, is het belangrijk om elkaar te willen ontmoeten, ook al zijn de verschillen groot. Vertrouwen in verscheidenheid is een belangrijk uitgangspunt (zie Ouderlingblad februari 2018). In genoemd Ouderlingenblad staat daarover een mooi gedicht van Robert Grijsen, stadsdichter van Hilversum:

### **Hij ziet het zo:**

Als u de ander tegenkomt, de ander  
die iets vindt, iets denkt, iets doet  
wat u maar moeilijk kunt aanvaarden,  
wees dan niet bevreesd, zeg ik,  
wees niet terughoudend en wantrouwig,  
zelfs niet een heel klein beetje op uw hoede,  
daar is beslist geen rede voor.  
Eenmaal samen aan tafel  
of wandelend over een zanderig pad,  
zult u merken dat u zonder strijd  
uw eigen inzicht overeind mag houden,  
u blijft wie u bent, raakt niets kwijt,  
krijgt er alleen een visie bij  
om over na te denken op een stil moment.  
Wees niet benauwd, zeg ik,  
erken de verschillen, die zijn er nu eenmaal  
in de wereld die ik schiep, als iedereen  
hetzelfde was, wie zou zich dan nog verwonderen?  
Verwonder u, toon nieuwsgierigheid,  
nader elkaar, praat met elkaar, praat, praat  
en houd op met praten.  
Getweeën door één deur, waarheid  
naast waarheid, mens naast mens  
moet geen punt zijn, gaat vast goed,  
geloof mij maar.

aangereikt door *Zydeke*

## Nieuws uit de gemeente

80 jaar of ouder worden in de komende periode:

25 april 2018, **de heer T. Lursen** uit Oudendijk: 82 jaar;

### 55 jaar getrouwd

3 april 2018, **de heer G. Blauw en mevrouw G. Blauw - Dikken** te Beets;

11 april 2018, **de heer A.D. Maijer en mevrouw G. Maijer - Dekker** te Beets.

### 45 jaar getrouwd

6 april 2018, **de heer J.G. Bakels en mevrouw T.G. Bakels – Worp** te Hobrede.

Wij wensen u nog vele gelukkige jaren toe.

*Annie van Ark*

## Van de kerkenraad

*Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de kerkenraad d.d. 17 januari 2018*

Gesprek met leden van de schildersgroep.

De dames Vroom en Kalverboer zijn namens de schildersclub aanwezig om iets te vertellen over de schildersclub. De schildersclub ondersteunt de dienst met schilderijen. De club is ooit opgestart door Hemmo Vroom en Ton Heijboer in Beets. De schildersclub komt nu samen in de boerderij van de fam. Van Ark in Grosthuisen.

De schilderijen worden opgenomen in de folder van de kerkbalans.

Notulen van de vergadering van november 2017.

Frans Hoeksema zal de kruisjes voor het gedenkbord maken.

Bestuursvormen

Mevr. Brienen is gevraagd om technisch voorzitter van de kerkenraad te worden. Dhrn Van Lenten en Verschoor en de scriba hebben op 3 januari met haar een gesprek gehad. Mevr. Brienen wil dit voor een half jaar proberen. Dhr. Van Lenten is haar back-up.

Predikant

De ds. wil met de liturgiegroep enkele vieringen evalueren. De ds. heeft regelmatig ontmoetingen met gemeenteleden. Mevr. Hoeksema vraagt of



de ds. in een andere gemeente voorgaat als hij hier een vrije zondag heeft. Dit is inderdaad het geval.

#### Diaconie

Mevr. Hoeksema laat weten dat ook de diaconie een taakomschrijving aan het maken is.

#### Pastorie

Besloten wordt om de pastorie later dit jaar in de verkoop te zetten.

#### Kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters vragen toestemming om dhr. Bakker te benoemen als kerkrentmeester, die geen ouderling is. Dhr. Bakker gaat de taak van penningmeester vervullen.

Unaniem wordt besloten dhr. Bakker te benoemen als Kerkrentmeester (ordinantie 11, art.2- lid 3)

#### a. Taakomschrijving

De functie binnen de kerkvoogdij zijn verdeeld:

De heer Lursen (ouderling-rentmeester) is voorzitter

De heer Vedder (ouderling-rentmeester) is secretaris

De heer Bakker (rentmeester) is penningmeester

De heer Wijers is administrateur.

#### b. Kerk2025 (toegevoegd)

Dhr. Lursen merkt op dat er veel informatie binnenkomt over kerk2025.

Er is geen tijd of "manschappen" om zich te verdiepen in deze materie.

(Opgesteld door Willie Koole, uittreksel door Jan Henk Wijers)

## Bij de komende diensten

### *Goede vrijdag en wierook*

Wierook wordt al sinds 1700 voor Christus gebruikt, waarschijnlijk oorspronkelijk als reukoffer. Wierook symboliseert het opstijgend gebed.

In de psalmen haalt David wierook aan als offer voor God: "Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw aanschijn; moge het, als ik mijn handen ophef, U tot een avondoffer zijn (Psalm 141:2)". In het Nieuwe Testament is wierook één van de cadeaus die de drie koningen meebrengen voor de pasgeboren Jezus. Wierook branden heeft dus eigenlijk hele oude Bijbelse papieren.

In Europa wordt wierook vooral gebruikt in de rooms-katholieke kerk, in de oosterse orthodoxie en binnen de beweging van Taizé. Sinds de jaren '60

groeide de belangstelling voor de oecumene en daarmee ook het gebruik van wierook in protestantse kerken.

Tegenwoordig tref je ook wierook aan bij mensen thuis in de vorm van een wierookstokje of als geurkaars. In de viering op Goede Vrijdag zullen we als symbool voor het opstijgend gebed enkele wierookkorreltjes branden en daarna gaan we het gebruik evalueren.

### **Eerste paasdag met paasontbijt**

Op 1 april vieren de PG Zeevang & Oudendijk en de PG Koggenland gezamenlijk de Eerste Paasdag. Het gelegenheidskoor, samengesteld uit beide gemeenten, verleent medewerking. In deze viering gaan beide predikanten Oane Reitsma en Hans Reedijk samen voor. Voorafgaand aan deze viering is het gezamenlijke paasontbijt waarbij ieder welkom is. Elders in dit kerkblad leest u nog wel de aanvangstijd en waar u zich dient op te geven.

### ***Uitnodiging voor het paasontbijt***

Zondag 1 april, in Oudendijk om 8.30 uur

Graag opgeven bij Anneke Hoeksema (0299-621 944) of Janny Koole (0299-401 699) of per e-mail: [diaconie@pknzeevangenuoudendijk.nl](mailto:diaconie@pknzeevangenuoudendijk.nl)

Een bijzondere bijkomstigheid is ook het allerlaatste voorgaan van dominee Oane Reitsma in ons gezamenlijk vieren met de PG Koggenland. Ds. Reitsma heeft een beroep in de PG Enschede aanvaard. Na ruim vier jaar vertrekt hij uit zijn huidige woonplaats Medemblik. Op voorhand wensen wij hem en zijn vrouw vanuit ons kerkblad een goede overstap en gezegende tijd toe in de nieuwe standplaats Enschede.

### ***Ochtendgebed en gemeenteochtend***

Op zondag 15 april is er in de kerk van Beets om 10.00 uur geen gebruikelijke viering maar een korter duren ochtendgebed met een meditatie. Op die manier sparen we wat tijd uit, die wordt benut voor het houden van een gemeenteochtend. Onderwijl drinken we koffie en zo zijn we toch allemaal weer voor 12 uur thuis.

Het onderwerp voor de gemeenteochtend gaat over de richting van samenwerking met de naburige kerken. Een nadere toelichting leest u elders in dit kerkblad. Er wordt op die ochtend ook om uw eigen mening en visie gevraagd. Daarom bent u óók na het ochtendgebed hartelijk welkom in de consistorie van de kerk van Beets.

Hans Reedijk

## Onze gemeente in een paar cijfers

Nadenkend over de toekomst van de gemeente kan het zinvol zijn te kijken naar ledenaantal en het aantal actieve leden.

Met behulp van historische cijfers kun je (heel grof) een inschatting maken van het toekomstige verloop:



Van de regelmatige bezoekers (ca. 35 personen) en kerkenraadsleden kunnen we melden dat:

- de kerkenraadsleden tussen 55 en 81 jaar oud zijn
- de regelmatige bezoekers tussen 55 en 86 jaar oud zijn.

Van de leden jonger dan 50 jaar komt nagenoeg niemand naar de diensten. Zouden zich onder hen nog potentiële kerkbestuurders of vrijwilligers bevinden?

Jan Henk Wijers

## Ons kan niks gebeuren

### Een voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen

*Een op de vijf mensen zal een vorm van dementie krijgen*

Ondanks de veelheid aan informatie, boeken en films wordt men toch nog vaak overvallen door de problematiek en de consequenties van deze ziekte én hoe daar dan mee om te gaan.

*Menselijk contact is van levensbelang*

Maar als de contactsleutel kwijt is? Als de logica verdwijnt en de woorden hun inhoud verliezen, als de 'gesprekspartner' lijkt te verdwijnen; dan

wordt het zoeken. Dat kan hopeloos lijken. Betutteling, onbegrip, wanhoop en zelfs boosheid liggen op de loer. Begrip, acceptatie, mededogen zijn mooie woorden... Een moeizaam en vaak eenzaam pad.

### *De voorstelling*

Paul en Janine worden geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen: dementie. Janine belandt in de rol van patiënt en Paul wordt mantelzorger. Een onomkeerbaar proces van vallen en opstaan begint. Met ongeloof, angst, boosheid en om het verdriet draagbaar te maken de nodige humor; tot het verval compleet is.

Paul moet voortdurend schakelen en dealen met weer een nieuwe situatie. Alle zekerheden en patronen verdwijnen en daarmee ook zijn partner, zijn maatje. Hij ondervindt steun van zijn omgeving maar of ze hem echt begrijpen?

Ondanks alles wil Paul contact houden met zijn levensmaatje. Hij zoekt door middel van afstemming, rust en respect naar communicatie die nog wel mogelijk is: lichaamstaal, de taal van de klank en de kracht van de emotie, de rust van de adem.

Een heel lang rouwproces; uiteindelijk kan een afscheid een verlossing worden.

### *Doel*

Wij willen ons publiek, binnen het bestek van 1 uur, het verloop van een dementieproces laten meebeleven (de ziekte van Alzheimer is een van de vele vormen van dementie).

In acht delen komen een aantal fases en mogelijke verschijningsvormen beknopt aan de orde. De vergeetachtigheid, de karakterverandering, de wisselende emoties, de aftakeling en het decorumverlies, tot en met de dood.

Vooral de rol en de specifieke problematiek van de mantelzorger wordt duidelijk belicht, zoals de belofte om de patiënt niet naar een verpleeghuis te laten gaan, het isolement enz.

Hiermee hopen we op meer begrip voor de patiënt, maar vooral ook voor mantelzorgers. De herkenning en de erkenning van de problematiek kan hun wellicht tot troost en steun zijn.

Na de voorstelling is er gelegenheid om met de spelers te praten over de ervaringen, de dilemma's, de keuzes en de gekozen benadering. Dit ook weer in relatie met (mantel)zorg.

## De makers

JAN RAUH (Academie voor Expressie Utrecht 1973)

HELMA GIEBELS (Toneelacademie Maastricht 1979)

TRUDY SCHAMBERGEN (Academie voor Expressie Utrecht 1975)

Een ieder is van harte welkom en ken je iemand, die deze voorstelling ook graag wil zien: welkom!

Datum, locatie : 19 april 2018, Kerk van Oudendijk

Aanvang : 19.30 (de kerk is open om 19 uur)

Kosten : vrijwillige bijdrage

## Eten in De Seevanck

Eens in de maand kunt U in Woon-Zorgcentrum De Seevanck te Oosthuizen komen lunchen en/of dineren voor een vriendelijke prijs.

U bent van harte welkom op de woensdag voor een Themadiner om 17.00 uur (om de 4 weken). Het diner bestaat uit: voor-, hoofd- en nagerecht.

Prijs € 17,50, excl. drankjes.

De lunch is ook op woensdag, maar dan om 12.30 uur (ook om de 4 weken). Incl. koffie/thee, (karne)melk. Prijs € 6,50.

U kunt zich opgeven bij Marianne Meinema-Volmer, mail-adres : [m.meinema@zorgcirkel.com](mailto:m.meinema@zorgcirkel.com) of telefonisch via de Seevanck: 0299-405400. Dan bent u verzekerd van een plekje.

**De eerstvolgende data zijn: Diner op 18 april en Lunch op 4 april a.s.**

De data met activiteiten staan ook maandelijks vermeld in weekblad "de Uitkomst".

Probeer het eens, het is altijd heel gezellig.

Aangereikt door *Riet Koole*



## Collecten

### Collectebonnen

De rode (€ 1,-) en gele (€ 0,50) collectebonnen kunt u voor of na de kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder. Binnenkort heeft Wim ook bonnen t.w.v. € 2,- in de verkoop.

Collectebonnen hebben o.a. als voordeel dat de ontvangststroken gebruikt kunnen worden voor belastingdoeleinden. U kunt ze contant betalen of het verschuldigde overmaken per IBAN-betaling.



### De collecten in de komende weken

Tijdens de dienst wordt als 1e de diaconale (**D**) en als 2e de kerkvoogdijlike (**K**) collecte gehouden.

25 mrt	<b>D</b>	Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, bij voorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
	<b>K</b>	Instandhouding eredienst
29 mrt	<b>D</b>	We collecteren voor het Drugspastoraat Amsterdam.*)
	<b>K</b>	Instandhouding eredienst
30 mrt	<b>D</b>	We collecteren voor het werk van Hub Kuijpers in Maputo, Mozambiek.*)
	<b>K</b>	Instandhouding eredienst
1 april	<b>D</b>	We collecteren voor De Regenboog Groep. De Regenboog stimuleert mensen in sociale armoede.
	<b>K</b>	Instandhouding eredienst

8 april	<b>D</b>	Niet bekend
	<b>K</b>	Instandhouding eredienst
15 april	<b>D</b>	De collecte van deze zondag is bestemd voor de ondersteuning van individuele personen of gezinnen die tussen wal en schip zijn geraakt.
	<b>K</b>	Instandhouding eredienst
22 april	<b>D</b>	De diaconale collecte is voor de hospice `Thuis van Leeghwater` in Middenbeemster. *)
	<b>K</b>	<i>collecte Eredienst en kerkmuziek wereldwijd.</i> Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. Gemeenten zoeken om die reden naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen. In de Kerk van Rwanda (EPR) spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. In iedere kerk zijn er koren en muziekgroepen. De kerk biedt ruimte aan jongeren om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. Jongeren krijgen muziekonderwijs en soms ook nieuwe instrumenten. Hun muzikale talenten zetten ze niet alleen in tijdens de dienst.
29 april	<b>D</b>	Kinderen in de knel. *)
	<b>K</b>	Instandhouding eredienst

\*) Voor de bekend veronderstelde collectiedoelen volstaan we met de vermelding van de naam. Uitgebreidere informatie staat op onze website (bij Onze gemeente > diakenen > diaconale projecten).

## Bloemengroet

De voorbije weken gingen de bloemen als groet of ter bemoediging naar:

11-02 mevr. Den Hollander uit Warder

18-02 mevr. Douwes uit Beets

25-02 mevr. L. Vroom uit Oosthuizen

11-03 dhr. P. van der Wel uit Beets



## Gedicht bij Pasen

Omdat deze Walvis ons naar Pasen voert, leek het ons goed om ook bij het uitzoeken van de gedichten daar aan te denken. Daarom dit Paasgedicht van Marijke de Bruijne (uit: Ouderlingenblad April 2007)

### Het pure witte licht

Het pure witte licht  
van Gods aanwezigheid  
is als een bliksemschicht  
een keerpunt in de tijd.

In stilte, ongezien  
en stralend, onverwacht  
herrijst de Levende  
uit dood en donk're nacht.

De kruiden van de dood  
zij kunnen weggedaan.  
De Opgestane leeft  
en spreekt Maria aan.

Maar blij getuigenis  
zet zich onstuitbaar voort,

dit ongelooflijk nieuws  
wordt tot vandaag verwoord.

De werkelijkheid van God  
breekt in ons leven in  
als ruimte, perspectief,  
geeft alles nieuwe zin.

Waar leven triomfeert,  
het dode overwint,  
daar bloeit de wereld op  
en heel de schepping zingt.

Waar Pasen wordt gevierd  
is dood voorbijgegaan,  
daar wortelt weer de hoop  
in 't menselijk bestaan.

## Financiën

### **Actie Kerkbalans 2018**

Op 9 maart was de stand als volgt:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Begroot	<b>20.503</b>	<b>20.304</b>
Toezeggingen	<b>22.558</b>	<b>21.513</b>
Ontvangen toezeggingen	<b>12.585</b>	<b>20.773</b>
Nog te ontvangen	<b>9.972</b>	<b>740</b>
Ontvangen niet toegezegd	<b>45</b>	<b>145</b>
Totaal ontvangen	<b>12.630</b>	<b>20.918</b>
Aantal aangeschreven leden	177	199
Aantal toezeggingen	144	149
Gemiddelde toezegging per lid	€ 157	€ 144



Kerkbalansactie 2018 zit er weer op. Het thema dit jaar was **Mijn kerk verbindt** en dat wij ons verbonden voelen met de kerk heeft u ook dit jaar financieel laten merken.

We moeten het als kerk van vrijwillige bijdragen hebben en dat is goed gelukt, wat natuurlijk een opsteker is voor alle vrijwilligers die zich inzetten om elke zondag een kerk dienst te organiseren en zich daarnaast nog bezighouden met de vele kerkgerelateerde projecten .

Daarom wil ik namens de kerkrentmeesters alle gulle gevers bedanken, en iedereen die zich weer heeft ingezet voor het wegbrengen en ophalen van de kerkbalansenvelopen.

BEDANKT, *Wim Vedder*

### **Collecten 2018**

In januari/februari is 6x gecollecteerd voor de kerkvoogdij, opbrengst totaal € 376,30 en 5x voor de diaconie, opbrengst € 265,97.



### **Vacature – wie vult hem in?**

Met het vertrek van Wilt Lengkeek hebben we in de redactie een lege plaats. Een lege plaats die we graag ingevuld zien.

Wie weet bent u dat: iemand die De Walvis mede vult met interessante artikelen, die meedenkt over wat wel of wat niet geplaatst kan worden.

Of bent u handig met tekstverwerking? Ook dan komen we graag met u in contact, omdat ik beloofd heb redacteur te blijven tot augustus 2019 en dan stop.



Namens de redactie, Jan Henk Wijers

## **Impressie generale synode 9 maart 2018**

Op vrijdag 9 maart 2018 was er een extra vergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nieuw Hydepark in Doorn. Als afgevaardigde van de classis Edam-Zaandam was ds. Martien Pettinga erbij aanwezig.

NB: De classis Edam-Zaandam is inmiddels opgeheven, maar de afvaardiging vanuit de voormalige classes blijft voorlopig bestaan. T.z.t. zal de nieuwe classis Noord Holland vijf mensen afvaardigen naar de Generale Synode.

### **Verkiezing moderamenleven / preses synode**

Dat was maar goed ook, dat we meer tijd kregen, want dit agendapunt vergde aanzienlijk meer tijd dan door het moderamen was begroot. Maar als ik daar uitvoeriger over schrijf, begeef ik me op glad ijs. Dit gedeelte van de vergadering vond namelijk plaats ‘in comité’, dat wil zeggen: in de beslotenheid, dus ook zonder pers en TV. De synodeleden mogen ook niets meedelen over wat zich afgespeeld heeft tijdens de beraadslagingen, maar mogen uiteraard wel doorgeven wie er gekozen zijn in het moderamen.

Herkozen werd ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster, een man uit de rechterflank van onze kerk, met veel juridische know how en begiftigd met humor. Als één van de assessors (vicevoorzitters) werd gekozen het synodelid ouderling Yke Luinenburg uit het noorden des lands, die zich meer op de linkervleugel beweegt. En als nieuwe synodepreses is gekozen ds. Saskia van Meggelen, sinds januari 2014 predikant in Breda en sinds begin 2018 afgevaardigde naar de synode. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op, die vijf jaar preses is geweest en nu weer ‘gewoon’ gemeentepredikant wordt in Zeeland. Ds. Saskia van Meggelen voelt zich, naar eigen zeggen, thuis in het meer charismatische deel van onze kerk, maar wil er uiteraard zijn voor de gehele breedte. Opnieuw dus een vrouwelijke preses.

### **Afscheid ds. Karin van den Broeke**

De synodevergadering werd besloten met een sobere viering in de kapel, waarna een receptie plaatsvond in de zogenaamde Orangerie: een fraai gerestaureerd pand op het terrein van Nieuw Hydepark.

Velen waren gekomen om afscheid te nemen van ds. Karin van den Broeke, ook uit andere kerken en geloofsgemeenschappen. In de jaren dat ik synodelid ben, heb ik altijd met haar te maken gehad en ik kan niet anders zeggen, dan dat ze het voortreffelijk gedaan heeft. Er is soms wat spanning tussen het moderamen en de synodeleden. Persoonlijk vind ik dat het wel eens lijkt alsof het moderamen het bestuur is en de synode een soort parlement. Maar zo is het niet, de synode is het hoogste orgaan in onze kerk. Daar moet je het moderamen af en toe aan herinneren. Gelukkig bevinden de moderamenleden zich niet in een ivoren toren, maar zijn ze stuk voor stuk zeer benaderbaar.

Ds. Karin van den Broeke voelt zich, zoals ze zelf aangeeft, thuis in het middenorthodoxe deel van onze kerk en dan aan de linkerkant (voor wat zulke kwalificaties waard zijn ...), maar ze heeft in haar optreden naar binnen en naar buiten altijd de volle breedte van de kerk op het oog gehad, ook in oecumenisch en interreligieus verband. En bovendien de vergaderingen geleid op een plezierige manier, met vaardige hand, zoals het een 'goede moeder' betaamt: ruim waar mogelijk, streng waar nodig. Ik zal haar missen.

### **Volgende vergadering op donderdag en vrijdag 19 en 20 april 2018**

Zelf ben ik met nog vijf anderen lid van de zogenaamde bijzondere commissie van rapport: een door het moderamen ingestelde adviesgroep, die steeds commentaar levert op het gehele proces van Kerk 2025. In elke synodevergadering leveren wij als commissie commentaar en tussendoor hebben we contact met moderamenleden en de regiegroep die het hele project coördineert. Zoals het er nu naar uitziet, zit onze taak als commissie er na de aprilvergadering op.

In deze fase zijn elf sollicitatiecommissies in het land bezig om in elk van de elf nieuwe classes een geschikte classispredikant te vinden. Over de voortgang daarvan zou ik u wel het een en ander kunnen melden, maar dat doe ik niet, uiteraard vanwege de vertrouwelijkheid.

ds. Martien Pettinga, afgevaardigde naar de Generale Synode namens de Classis Edam-Zaandam

## 'Charismatische' Saskia van Meggelen nieuwe preses PKN

Met de Bredase predikant Saskia van Meggelen (50) heeft de Protestantse Kerk in Nederland opnieuw een vrouwelijke preses. Van Meggelen heeft naar eigen zeggen een charismatische inslag.

Ze houdt niet van hokjes, maar als het moet, dan positioneert ze zichzelf in het midden van de brede Protestantse kerk, tussen de orthodoxe en de vrijzinnige kant.

Van Meggelen werd vrijdag tijdens de vergadering van het kerkbestuur pas na langdurig beraad gekozen. Er stond drie kwartier voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda, maar de synode had meer dan twee uur nodig voordat ze tot een besluit kwam. Er was een voordracht van het dagelijks bestuur, maar vanuit de synode kwam ook een tegenkandidaat vanuit de orthodoxe hoek, waartoe ongeveer twintig procent van de PKN wordt gerekend. Binnen de gereformeerde bond mogen vrouwen geen dominee zijn, en daar zijn ook grote bezwaren tegen het zegenen van homoseksuele relaties in de kerk.

Dat kan nu in PKN-kerken wel. Van Meggelen staat daar achter. Er is bij de zegening wel nog een klein verschil tussen huwelijken tussen hetero's en homo's. De nieuwe preses vindt dat dat nu goed geregeld is. "Het is niet aan mij om dat te gaan veranderen", zegt ze. Ze wil ook als voorzitter 'de volle breedte van de kerk dienen'. "Dat ga ik doen door een luisterend oor, en door te verbinden."

Van Meggelen groeide op in Zuidland, in een behoudend gereformeerd-synodaal nest: haar ouders waren lid van het confessioneel beraad. Ze ging theologie studeren aan de christelijk-gereformeerde hogeschool in Apeldoorn. "Mijn ouders vonden Kampen erg links, dit was veilig voor een 17-jarig meisje", zei ze. Na een paar jaar ging ze toch naar Kampen. "Ik heb een goede tijd gehad in Apeldoorn, maar ik hoorde thuis in Kampen."

Sinds drie jaar is ze predikant in de Johanneskerk in Breda, daarvoor stond ze onder andere in Lopik en in Almkerk. Ze is sinds januari lid van de synode, eerder was ze dat ook al vijf jaar. Daarnaast is ze onder meer lid van Kerk & Krijgsmacht en bestuurslid van Seminarium Bond Vrije Evangelische Gemeenten. Ze is gescheiden en heeft twee dochters.



"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

In deze gemeente participeren veel mensen die officieel lid zijn van een andere (meestal) protestantse geloofsgemeenschap, maar zich in onze kleine open geloofsgemeenschap thuis voelen.

"De Walvis" verschijnt 10 keer per jaar en wordt verspreid door vrijwilligers.

Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd.

Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15 per jaar. Voor postabonnees moeten we, gelet op de stijgende portokosten, € 25 rekenen. (U kunt De Walvis kosteloos downloaden vanaf onze website.)

### Redactieadres

Jan Henk Wijers, Kerkepad 2, 1474 RH Oosthuizen. Tel 0299-403 890

E-mail: [walvis@pknzeevangenoudendijk.nl](mailto:walvis@pknzeevangenoudendijk.nl)

Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.

Redactie

Lydeke Vroom, Jan Henk Wijers, Willy Imthorn

Verdelers: Jan Bakels / Dirk van Ark

Inleveren kopij

Alleen voor kopij die op tijd arriveert, garandeert de redactie plaatsing in het eerstvolgende nummer.

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Predikant	Ds. J.J. ( Hans) Reedijk, Kwadijk 36, 1471 CB Kwadijk; tel. 0299 780482 <a href="mailto:dominee@pknzeevangenoudendijk.nl">dominee@pknzeevangenoudendijk.nl</a> (werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag)
Scriba	Willie Koole, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen tel. 0299-403 894
Voorzitter kerkenraad	Kees van Lenten, Lange Weide 65, 1632 DM Oudendijk, tel. 0229-542 295
e-mail	<a href="mailto:info@pknzeevangenoudendijk.nl">info@pknzeevangenoudendijk.nl</a>

<b>Ouderlingen</b>	<b>Tel.nr.</b>
Kees van Lenten	0229-542 295
Loes Wijers	0299-403 890
Willie Koole	0299-403 894

<b>Diakenen</b>	Tel.nr.
Anneke Hoeksema	0299-621 944
Coen van der Kamp	0299-621 716
Peter Verschoor	020-617 3752
IBAN: NL59 RABO 0367 3008 42	

<b>Kerkrentmeesters</b>	Tel.nr.
Wim Vedder	0299-403 637
Theo Lursen	0229-541 563
Jan Bakker	0299-403 542
IBAN: NL95 RABO 0367 3041 71	

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep)

<b>Wijk</b>	<b>Contactpersoon</b>	<b>Tel.nr.</b>
wijk 1 – Oudendijk	Kees van Lenten	0229-542 295
wijk 2 – Beets	Clasien Bakker	0299-403 542
wijk 3 - Kwadijk-Middelie	Annie en Herman van Ark	0299-621 642
wijk 4 - Warder	Liesbeth Londo	0299-401 981
wijk 5 - Hobrede	Tineke Bakels	0299-621 225
wijk 6 - Oosthuizen - Oost	Jannie Koole	0299-401 699
wijk 7 - Oosthuizen - Centrum	Riet Koole	0299-403 415
wijk 8 - Oosthuizen - West	Jopie Haan	0299-401 860

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en Schardam

Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De Krommert en de Veenmoslaan

Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde sloot.

### **Kerkgebouwen**

De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, Kwadijk, Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen.

De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.



Paasontbijt op 1 april om 08.30 uur in Oudendijk

---



Op zondagochtend 15 april in Beets de Gemeente-ochtend

