

# DE WALVIS

april – juni 2018

**Thema: Vuur**



Protestantse Gemeente  
te Zeevang en Oudendijk  
[www.pknzeevangenoudendijk.nl](http://www.pknzeevangenoudendijk.nl)



## Inhoud

Vieringen .....	3
Agenda.....	3
Uit de pastorie .....	4
4 mei .....	5
Bevrijdingsdag.....	6
Pinksterlied.....	8
Verslag Gemeenteberaad van 15 april 2018 .....	9
Vrijheid en verlangen naar vrijheid.....	10
Nieuws uit de gemeente .....	11
Van de kerkenraad .....	12
Bij de komende diensten .....	12
Toelichting op de liturgische kleuren.....	13
Collecten .....	15
Bloemengroet.....	16
De bevrijding ofwel vrijlating van Nelson Mandela .....	17
Classisvergadering .....	17
Financiën.....	19
Vacature – wie vult hem in?.....	19
Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten .....	20

## *Volgende editie*

Editie	Periode	Inleveren kopij	Thema
<b>2018-05</b>		5 juni	

## Vieringen

DATUM	PLAATS	VOORGANGER	ORGANIST
29 apr	Beets	Kees van Lenten	Bets Conijn
6 mei	Avenhorn	Ds. R. Erkelens	
13 mei	Kwadijk	Ds. Hans Reedijk	Jan Stens
20 mei	Oosthuizen	Ds. Hans Reedijk	Hisako Kishi
27 mei	Kwadijk	Ds. M. Beitler	Jan Stens
3 juni	Beets	Peter en Gré	Jan Stens
10 juni	Geen dienst,	zie hierna	
17 juni	Oosthuizen	Ds. Bart Stobbelaar, afsluiting Bijbelge- spreksgroep	Hisako Kishi
24 juni	Oosthuizen	Ds, Hans Reedijk, avondmaal	Gerrit vd Velden

Aanvang vieringen: 10.00 uur, tenzij anders aangegeven

### Afscheid ds. Oane Reitsma van Koggenland

Na ruim vier jaar neemt ds. Oane Reitsma afscheid als predikant van onze buurgemeente PG Koggenland.

U bent van harte welkom de afscheidsdienst bij te wonen in de kerk van Ursem, Kerkpad 4 op 10 juni om 10.00 uur. Als u het woord tot ds. Reitsma wilt richten, kunt u dit melden bij de Rosalien van Dolder, mail-adres: vandolder@vd-dg.nl

Omdat de PG Zeevang & Oudendijk daarbij is uitgenodigd, is er in onze gemeente geen kerkdienst op 10 juni aanstaande.

Kerkenraad Protestantse Gemeente Zeevang & Oudendijk

## Agenda

Datum	Tijdstip	Activiteit	Plaats
5 juni		Inleveren kopij	
6 juni	09.30 uur	Redactievergadering bij ?	
9 juni	18.00 uur	Diaconale maaltijd	Bij Koes

## Uit de pastorie

### Feest van de Geest

Mijn vroegste herinnering aan Pinksteren gaat terug naar de tijd dat ik op de kleuterschool zat. Halverwege de zestiger jaren. De juffrouw vroeg ons kleuters of wij die smalle lege flesjes haarversteviging mee naar school wilden brengen. Van die haarversteviging kreeg mijn moeder altijd een beetje paars haar. De kleur van de pinksterbloemen maar dan veel donkerder. Op school werden de flesjes versierd met crêpepapier en met water gevuld zodat er wat bloemetjes in konden staan. Pinksterbloemen natuurlijk.

Toen ik op de middelbare school zat, volgde ik de catechisatie bij de dominee. Daar leerde ik dat op het Pinksterfeest de uitstorting van de Heilige Geest werd gevierd. Maar wat dat precies betekende bleef abracadabra voor mij. Daarbij werd ik ook in verwarring gebracht door het ingewikkelde dogmatische leerstuk van de Drie-eenheid. Daarin werden God, Jezus en de Heilige Geest als drie personen voorgesteld die toch weer één waren. Het kwam mij eerder over als een wiskundige formule die niet het hart kon raken.

Eenmaal op de theologische faculteit van de Vrije Universiteit werd ik op het spoor gezet door de betekenis van het woordje 'geest' als 'gezindheid'. Iemand kan bijvoorbeeld het werk voortzetten in de geest (gezindheid) van haar vader, of in de geest (gezindheid) van zijn moeder. Dat betekent iets voortzetten in de lijn van het gedachtegoed van je vader of je moeder. In het geval van Jezus van zijn hémelse Vader en Moeder. 'Heilige' betekent dat het gaat om een ándere dan alledaagse geest, de geest van God, die gezindheid van Jezus is.

Als - om het in oude kerkelijke taal te zeggen - de geest van Pinksteren over ons wordt 'uitgestort', betekent het dat wij dingen doen en laten die in de lijn van God liggen. En dat wij proberen te denken en te handelen vanuit het gedachtegoed van Jezus. Dat ziet God graag. En daartoe helpt ons de Geest van God. Dat gebeurt nog steeds, maar in het bijzonder op het eerste allereerste pinksterfeest. De leerlingen van Jezus werden plotseling bevlogen door de Geest van God. Pinksteren is het Feest van de Geest. En zie: de kerk was geboren. *ds. Hans Reedijk*

## 4 mei

Aan het zandpad  
van Norg naar Peest,  
staat het monument,  
geadopteerd door obs Hekakker.  
Op de zwerfkei  
staan tien namen,  
van hen die op 8 april 1945  
zijn gedood.

Twee groepen  
komen aangelopen  
Groep zeven rechts,  
links groep acht.  
Bij het monument  
komen ze samen.  
De krans van d'achtste groepers,  
symbool van overdracht,  
wordt door groep zeven  
op het muurtje gelegd  
Nu mogen zij  
't monument verzorgen.

Woorden van:  
herdenking,  
gedichten ,  
een lied wordt gezongen.  
Een Duitse vrouw vertelt  
'von die Deutsche Widerstand',  
leest een gedicht  
van Dietrich Bonhoeffer  
Bloemen worden neergelegd  
Dan twee minuten stilte  
Ieder gaat zijn weg.

Verhalen zijn doorverteld.

W/E/L

## Bevrijdingsdag

Ik was nog klein  
maar had mij wel een  
voorstelling gemaakt  
hoe het zou zijn als de oorlog  
eens afgelopen zou zijn.  
Dan zou de koning  
(in mijn platenboeken was er nooit  
een vrouw die regeerde)  
in de nabijgelegen stad  
binnenrijden op een boerenkar  
– andere kende ik niet en auto's  
waren van de Duitsers en die zouden  
er dan niet meer zijn-  
en langs de kant van de straat  
zouden heel veel mensen staan  
en die zouden juichen en lachen  
en blij zijn.

Maar toen de oorlog over was  
en het feest losbarstte,  
was het avond in mijn dorp en  
ze hadden mij al naar bed gebracht.  
Ik heb dus geen koning gezien  
en geen soldaten die met jeeps  
kwamen binnenrijden.  
Mijn broer mocht wel mee met moeder,  
zij stonden langs de kant en juichten  
en lachten en waren zo blij.  
De volgende dag stond er opeens een radio  
in de kamer en toen kwam Brammetje terug,  
die vanwege het gevaar bij ons was  
weggehaald door het hoofd van de school,  
die later ook het hoofd van het verzet  
bleek te zijn.

En nog weer wat later kwam er een donkere man  
aanlopen over het bospad waar wij woonden.  
Het was mooi weer en wij speelden daar  
en wisten niet wie hij was.  
Hij zei: "Bram , o Bram, ik ben je vader,  
en ik kom je halen om naar huis te gaan".  
Maar Bram wilde niet en kon lange tijd  
niet meer praten.

aangereikt door *Lydeke*

### **Vrij van Nan Kalverboer**

Een zonnige dag in mei: vrij!  
We staan in de tuin  
jonge jongens racen voorbij,  
ze zijn blij, vrij!  
Niet iedereen denkt daar zo over.  
Vrij, niks, leren jij,  
want nu komt het er op aan  
een verwoeste maatschappij  
weer leren op eigen benen te staan.  
Een mooie dag in mei, vrij  
en ik was er bij.

's Nachts geen tommies meer in de lucht  
geen mensen meer op de vlucht.  
De angst verdwenen  
voor hen die leden.  
De jongens haalden Purmerend  
en hebben zichzelf eens flink verwend.  
Want de oorlog is voorbij,  
het is 5 mei : vrij!

## Pinksterlied

Te zingen op gezang 300 (Eens als de bazuinen klinken)  
tekst: Adriaan Mercuur

1. Pinksterwind die eens van verre  
de apostelen overkwam.

Tintelend licht als van de sterren,  
dat in tongen tot hen kwam.

Laat ook ons het rijk beërven,  
zet nu ons in vuur en vlam.

2. Zoveel hoofden zoveel zinnen  
door dezelfde Geest bemind.

Hoort in alle talen zingen:

Ja, Hij is ons welgezind.

Ziet, Hij laat zijn rijk beginnen  
in een ieder mensenkínd.

3. Pinkstervuur van vroeger tijden,  
pinkstervlam op deze dag,  
pinksterwind waai door de rijen  
van het huidige geslacht.

Wil ons van de doem bevrijden,  
dat geen licht daagt na de nacht.

4. Heil en vrede, recht en reden  
is in hoofd en hart gelegd.

Want de Geest is ingetreden  
zoals ooit is toegezegd.

Neem nu afscheid van 't verleden,  
Gods belofte komt terecht.



## Verslag Gemeenteberaad van 15 april 2018

Met het oog op de toekomst van onze gemeente was na de kerkdienst in Beets een ontmoeting georganiseerd om als gemeente met elkaar te bespreken:

1. Onze gemeente in cijfers
2. Wat er in de afgelopen drie jaren is besproken en gedaan
3. Wat gaan we doen en wanneer

Het onderstaande is een beknopte samenvatting. Van deze bijeenkomst is een prima en uitgebreid verslag gemaakt door Loes dat u kunt opvragen bij Jan Henk Wijers (0299-403890 of wijers2015@outlook.com)

### **1. Onze gemeente in cijfers en grafieken**

In maart 2018 omvat onze gemeente 298 geregistreerde leden. Tot 60 jaar is 41% en daarboven 59%, gemiddeld ca 35 regelmatige kerkgangers per zondag, allen ouder dan 35 jaar. Als de trend zich voortzet, zijn er in 2022 185 geregistreerde leden. Dit roept vragen op zoals: wie bestuurt ons over tien jaar en waar komen onze opvolgers vandaan. We stellen vast dat we organisatorisch kwetsbare gemeente zijn hetgeen niets afdoet van onze eigenheid en de kwaliteit van ons gemeenteleven.

### **2. Wat er in de afgelopen drie jaren is besproken en gedaan**

We stellen vast dat onze gemeente een open, pastorale en diaconale gemeente is die haar zelfstandigheid en eigenheid wil blijven behouden in haar kerkdiensten en activiteiten. Er zijn relatief veel taken voor relatief minder vrijwilligers waardoor er diverse lastenverlichtingen zijn ingevoerd. Er is gesproken over wenselijke samenwerking met onze kerkelijke burens.

### **3. Wat gaan we doen, en wanneer**

Er wordt aangegeven dat de gemeente haar kwalitatieve eigenheid wil bewaren en er is instemming wat betreft het voortzetten van de oriëntatie op samenwerking wat moet leiden tot de gewenste toekomstvisie voor onze gemeente.

Een aantal spreekt zich uit voor samenwerking met de PG Edam omdat het een grotere gemeente is en omdat onze gemeente deels tot haar geografische gebied behoort. Een ander aantal spreekt zich uit voor

samenwerking met de PG Koggenland vanwege de bestaande samenwerking op gebied van vieringen en koor.

Diverse mogelijkheden van mogelijke samenwerking zijn geopperd in zake kerkblad, kerkelijk bureau, gebouwenkeuze, penningen, back-ups, maar pas kunnen worden geëffectueerd nádat de richting van de gewenste samenwerking in een toekomstvisie is vastgesteld.

Er is afgesproken dat er vanuit de kerkenraad met de PG Purmer, PG Edam en PG Koggenland wordt gesproken over wederzijdse wenselijkheid en mogelijkheid van samenwerking waarvan verslag wordt gedaan op het gemeenteberaad in september.

Samengevat als kort verslag ten behoeve van publicatie, door de redactie van kerkblad De Walvis.

## Vrijheid en verlangen naar vrijheid

### Oranje boven uit: Geuzenliedboek 1940-1945

Dan geven wij elkaar de hand  
Oranje boven!  
Dan klinkt het door het ganse land  
Oranje boven!  
Dan dansen wij in lange rij  
Want dan is het vaderland weer vrij  
vrij is het volk van Nederland  
Oranje boven!

Moffen liegen  
en bedriegen  
maar het "siegen"  
lukt hen niet.  
Ziet de tijden  
van 't bevrijden  
liggen in het verschiet

-0-0-0-

### Zij had een Duitser lief van Adriaan Mercur

De buurt stond rond een vrouw, een meisje nog,  
ze had een Duitser liefgehad, dat zou ze weten.  
En nooit heb ik het beeld kunnen vergeten  
hoe zij met grote ogen naar bescherming zocht.

Die was er niet, want vol van zelfbedrog

had heel het volk ineens een schoon geweten  
en kon het zich met wellust aan haar meten.  
Ze was een prooi voor hen en alles mocht.

En eensklaps voelde ik hoe moeders hand  
mij vaster greep en uit de meute sleurde.

En ik als kind wist niet wat er gebeurde.  
Pas toen ik togedekt werd in mijn ledikant

zei ze: “Als eentje van die mensen had geschreeuwd: “ook zij”,  
hadden ze zonder aarzelen jou gepakt en mij”.

## Nieuws uit de gemeente

### Verjaardagen en jubilea

In verband met de privacywetgeving publiceren we geen gegevens in de digitale versie.

*Annie van Ark*

### Overleden

Op 89 jarige leeftijd is te Edam overleden de heer Niek Dijkshoorn. Geboren in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs, daarna richting het noorden verhuisd, waar de familie terecht kwam in Hobrede. Na de ruilverkaveling in Zeevang kwam het gezin aan de Smalvenweg te Middellie te wonen. Daarna, na zijn werkzame leven, is hij verhuisd naar “het nieuwe land”, naar Tollebeek. Sinds vorig jaar was dhr. Dijkshoorn weer woonachtig in deze regio, nl. te Edam, dichterbij zijn kinderen.

Hij heeft heel veel jaren deel uitgemaakt van onze kerkelijke gemeente. Zaterdag 7 april j.l. is er in de Grote Kerk te Oosthuizen, met een mooie Dankdienst, afscheid van hem genomen. Vervolgens is hij te Middellie begraven.

Wij wensen zijn naaste familie veel kracht en sterkte.

*Riet Koole*

## Van de kerkenraad

Er zijn geen notulen te publiceren.

In verband met de nieuwe privacywetgeving zal de kerkenraad een nieuw privacy-statement opstellen. Enkele gemeenteleden bereiden dat voor, zo mogelijk in samenwerking met Koggenland.

Deze nieuwe regelgeving is o.m. van invloed op het publiceren van persoonsgegevens (namen, adressen, foto's) in kerkblad en op de website.

## Bij de komende diensten

### *Taizé-viering op zondagavond 27 mei in de Koepelkerk in Hoorn*

Op zondagavond 27 mei 2018 organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in de Koepelkerk in Hoorn. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open. Adres: Grote Noord 15.



Dit keer ook een speciale plaats voor de Vriendschapsicoon.

Ontmoeten en vriendschap zullen dan ook de thema's zijn van deze viering. De Taizé-viering is immers ook een ontmoeting; van generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Liturgie:

- o nr 15 Ubi Caritas vertaald in NL, Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

- nr 20 Adoramos te Christe
- Lezing (Gijs)
- Stilte 3 minuten
- nr 67 Let all who are thirsty come
- Lange stilte 10 minuten
- nr 22 Veni creator spiritus (canon)
- nr 148 Fiez vous en lui
- voorbeden (Ede), tussenzang Lord hear my prayer
- nr 53 Dona la pace
- nr 135 Frieden Frieden
  
- toegiften, 1 is reeds vastgesteld: nr 12 de Noche

## Toelichting op de liturgische kleuren

Iemand van u vroeg mij iets te schrijven over liturgische kleuren. Hier volgt wat toelichting over de kleuren van het kerkelijk jaar en de verschillende antependia. Het antependium is het kleed dat over de avondmaalstafel hangt. Ook over de lezenaar hangt vaak een antependium in dezelfde kleur en wanneer een voorganger een stola over zijn toga draagt is dat meestal ook in diezelfde kleur. Elke kleur heeft zo zijn eigen liturgische betekenis. Hopelijk verheldert het onderstaande, met dank aan diverse internetbronnen.

**Paars** is de kleur van inkeer en bezinning en wordt gebruikt in de adventstijd en in de 40-dagentijd.

**Wit** is de kleur van het feest en wordt gebruikt in de kersttijd tot en met epifanie (tijd van verschijnen van Jezus), op witte donderdag, in de paastijd (paasnacht tot pinksteren) en trinitatis (drie-eenheid).

**Roze** is de mengkleur van paars en wit en wordt (indien beschikbaar) gebruikt op de derde zondag van de adventstijd en op de vierde zondag van de 40-dagentijd. Deze zondagen zijn de voorboden van Kerst en Pasen waarop het feestelijke wit al een beetje door het stemmige paars schijnt.

**Groen** is de kleur van de hoop, groei en toekomst en wordt gebruikt in de tijd tussen epifanie en de eerste zondag in de 40-dagentijd, tussen pinksteren en eerste adventszondag. Deze kleur wordt dus het grootste gedeelte van het jaar gebruikt.

**Rood** is de kleur van de liefde, het vuur en het martelaarschap en wordt gebruikt op pinksteren, bij bevestiging van ambtsdragers en bevestiging

en intrede van een predikant, en op zondag onnozele kinderen (28 december) waarop de kindermoord in Bethlehem op het leesrooster staat.

**Geen kleur** wordt gebruikt op goede vrijdag waarmee de verlatenheid wordt gesymboliseerd.

### **Ontstaansgeschiedenis**

Het gebruik van liturgische kleuren ontstond binnen de catholica pas in de zeventiende eeuw. In de kerken van de calvinistische reformatie werd soberheid in acht genomen, ook wat kleur betreft. Alleen bij de viering van het avondmaal werd een wit kleed over de avondmaaltafel gelegd. Lutheranen en anglicanen behielden op veel plaatsen een sobere veelkleurigheid. Onder invloed van de liturgische beweging uit de jaren twintig van de twintigste eeuw kwam hier in calvinistische kerken geleidelijk aan verandering in. Er ontstond aandacht voor symbolen en daarmee voor het gebruik van kleuren. In steeds meer protestants-calvinistische kerken kwamen loshangende doeken (antependia, letterlijk: voorhangsels) voor avondmaaltafel, kansel en (eventueel) lezenaar. Predikanten gingen een stola over hun zwarte toga dragen terwijl er ook andere kleuren toga's bijkwamen.

### **Mijn eigen toga**

Misschien is voor u leuk om te weten dat de kleur van mijn toga is afgeleid van de kleur van de bergen in de Himalaya op het Tibetaans plateau omdat daar veel van mijn bijzondere reiservaringen liggen. Hoewel de snit van de klassieke zwarte toga is gemaakt naar het model van de rechters-toga is mijn stola gemaakt volgens naar de snit van een advocaten-toga, overigens wel met een Indiaas kraagje. Voorts zitten er op mijn toga 27 kleine nep-knoopjes die moeten verwijzen naar de 33 jaren die Jezus Christus op aarde doorbracht. Ik draag hem al 23 jaar en er komt hopelijk nog 10 jaar bij. Dat dan weer wel.

*Hans Reedijk*

## Collecten

### Collectebonnen

Collectebonnen kunt u voor of na de kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder. Er zijn bonnen t.w.v. € 1 en € 2. Tijdelijk zijn er nog de bonnen t.w.v. € 0,50.

Collectebonnen hebben o.a. als voordeel dat de ontvangststroken gebruikt kunnen worden voor belastingdoeleinden. U kunt ze contant betalen of het verschuldigde overmaken per IBAN-betaling.



### De collecten in de komende weken

Tijdens de dienst wordt als 1e de diaconale (**D**) en als 2e de kerkvoogdijlike (**K**) collecte gehouden.

29 april	D	Kinderen in de knel.*)
	K	Instandhouding eredienst
13 mei	D	De Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en mogelijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán! Zodat de bewoners het leven kunnen leiden dat zij zelf willen, zo gewoon als mogelijk. Met plezier mogelijkheden ontdekken.
	K	Instandhouding eredienst
20 mei	D	Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoegeloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen.
	K	collecte eigen gemeentewerk (wezenzondag).

27 mei	D	Het Roosevelthuis *)
	K	Instandhouding eredienst
3 juni	D	Kindertehuis Tamara, Paramaribo *)
	K	Instandhouding eredienst
17 juni	D	In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomens of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.
	K	Instandhouding eredienst
24 juni	D	Verpleeghuis Lindendael *)
	K	Instandhouding eredienst

\*) Voor de bekend veronderstelde collectiedoelen volstaan we met de vermelding van de naam. Uitgebreidere informatie staat op onze website (bij Onze gemeente > diakenen > diakonale projecten).

Op 6 mei en op 10 juni kerken wij bij de PG Koggenland.

## Bloemengroet

De voorbije weken gingen de bloemen als groet of ter bemoediging naar:

In verband met de privacywetgeving publiceren we geen gegevens in de digitale editie,





## De bevrijding ofwel vrijlating van Nelson Mandela

In het boek dat Mandela schreef over zijn leven en strijd voor een Zuid Afrika zonder apartheid, besteedt hij de laatste bladzij aan een korte overweging over wat vrijheid voor hem betekent:

“Tijdens de lange, eenzame jaren veranderde de honger naar vrijheid voor mijn eigen volk in een honger naar vrijheid voor alle mensen, wit en zwart. Want ook daar was ik zeker van, de onderdrukker moest evengoed bevrijd worden als de onderdrukte. Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid. Als ik iemand anders van zijn vrijheid beroof, ben ik net zomin vrij als degene die mij van mijn vrijheid berooft. De onderdrukker en de onderdrukte worden in gelijke mate van hun menselijkheid beroofd.

Toen ik de gevangenis uitliep, was het mijn taak om zowel de onderdrukker als de onderdrukten te bevrijden. Sommigen zeggen dat dat nu bereikt is, maar ik weet dat dat niet zo is. De waarheid is dat we nog niet vrij zijn, wat we nu bereikt hebben is de vrijheid om vrij te zijn, het recht om niet onderdrukt te worden. We hebben de laatste stap van onze tocht nog niet gezet, maar pas de eerste stap op een nog langere en zelfs nog moeilijker weg. Want vrij zijn is niet alleen het afwerpen van de ketenen, het is leven op een wijze die de vrijheid van anderen respecteert en vergroot. De ware toetsing van onze toewijding aan de vrijheid begint pas.....

Aangereikt door *Lydeke*

## Classisvergadering

Notulen van de afsluitende vergadering van de classis Edam-Zaandam op 21 februari 2018 om 19.30 uur in de Taborkerk te Purmerend

Aanwezig: 35 personen

1. De vz, ds. Bart Vijfvinkel, heet iedereen welkom en in het bijzonder ds. Peter Verhoeff op deze laatste classicale vergadering en gaat voor in gebed.
2. Vaststelling notulen van de Classisvergadering van 20 september 2017.
3. Mededelingen vanuit het moderamen:
  - er is een vergadering van het BM op di. 3 april om 14.30 uur;

- twee emeritaatsaanvragen, betreffende ds. H. Dekker en ds. A. van Noort; zijn goedgekeurd;
  - ds. Carola Dahmen heeft het beroep van de PG Oostzaan aangenomen.
4. In- en uitgaande post: geen aanmerkingen.
  5. Jaarrekening 2017: toegelicht door Simon Koetsier. Door afwezigheid van gastspreker is er een groot positief saldo van € 884. Dit bedrag gaat naar het vermogen dat uiteindelijk bestemd is voor de ontmoetingen in de nieuwe ring(en).  
De jaarrekening wordt goedgekeurd door de vergadering. De kascontrole vindt nog plaats door ds. Margot Trapman en dhr. Henk Prinsze. De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd en zal straks door de nieuwe classis worden afgehandeld.
  6. Bespreking kerkordelijke voorstellen 3e tranche.  
Puntsgewijs worden de voorstellen, zoals schriftelijk zijn ingebracht, besproken. N.a.v. punt 1 stelt PG Purmerend dat men absoluut geen dwang wenst, vanuit de Classicale Vergadering, richting plaatselijke gemeenten. Bij punt 5 wordt uitgesproken, dat men de voorgestelde wachtgeldregeling te riant vindt.  
Verder ook, dat men soms twijfels heeft, of de regelingen in punt 5 genoemd betaalbaar blijven.  
Deze punten worden toegevoegd aan het antwoord aan de Generale Synode.
  7. Rondvraag: geen.
  8. Aftreden leden B.M.: voor al zijn werkzaamheden in vele jaren, overhandigt de voorzitter een boeket aan scriba en quaestor Simon Koetsier.
  9. Afsluiting werkzaamheden classis Edam-Zaandam. In kleine groepjes worden een vijftal vragen besproken. De antwoorden worden naar de scriba gezonden die daar een samenvatting van maakt voor de eerste ringvergadering.  
Jaap Broekhuizen maakt een kleine brochure waarin verleden en heden worden samengevat. De digitale versie zal met bijbehorende groepsfoto en de toespraak van ds. Martien Pettinga hier deel van uitmaken en worden t.z.t. verzonden aan de kerkenraden.
  10. Toespraak ds. Martien Pettinga, classisafgevaardigde naar de Synode (zie punt 9).

11. Avondgebed door ds. Bart Vijfvinkel.

12. Ontmoeting (met hapje/drankje) tot rond 22.00 uur.

## Financiën

### Actie Kerkbalans 2018

Op 9 maart was de stand als volgt:

	2018	2017
Begroot	20.503	20.304
Toezeggingen	22.558	21.513
Ontvangen toezeggingen	12.585	20.773
Nog te ontvangen	9.972	740
Ontvangen niet toegezegd	45	145
Totaal ontvangen	12.630	20.918
Aantal aangeschreven leden	177	199
Aantal toezeggingen	144	149
Gemiddelde toezegging per lid	€ 157	€ 144

### Collecten 2018

In januari/februari is 6x gecollecteerd voor de kerkvoogdij, opbrengst totaal € 376,30 en 5x voor de diaconie, opbrengst € 265,97.



## Vacature - wie vult hem in?

Met het vertrek van Wilt Lengkeek hebben we in de redactie een lege plaats. Een lege plaats die we graag ingevuld zien.

Wie weet bent u dat: iemand die De Walvis mede vult met interessante artikelen, die meedenkt over wat wel of wat niet geplaatst kan worden.

Of bent u handig met tekstverwerking? Ook dan komen we graag



met u in contact, omdat ik beloofd heb redacteur te blijven tot augustus 2019 en dan stop.

Namens de redactie, Jan Henk Wijers

## Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten

**20 april 2018: tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat 'de 12jaarsregeling' voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.**



De officiële verwoording van deze regeling luidt als volgt:  
'Op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en de predikant die tenminste twaalf jaar als predikant voor gewone werkzaamheden aan een gemeente verbonden is en recht heeft op wachtgeld, kan het breed moderamen van de classicale vergadering de predikant losmaken van de gemeente'.  
De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging [Kerk 2025](#) die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Een beweging die er voor zorgt dat de Protestantse Kerk

toekomstbestendig is en blijft: Een levende geloofsgemeenschap die samenkomt rond het Woord.

### *Als vrienden uit elkaar*

Met deze regeling wordt het voor een gemeente mogelijk om op een vriendschappelijke manier afscheid te nemen van een predikant. Die mogelijkheid is er nu niet. Op dit moment vertrekt een predikant alleen als hij/zij op eigen initiatief een beroep heeft aangenomen in een andere gemeente of als een predikant gedwongen - vaak na een conflict - wordt losgemaakt van een gemeente.

Of zoals ouderling Viveen (classis Walcheren) het formuleert: "Gemeenten hebben nu alleen een instrumentarium dat een predikant stigmatiseert en de gemeente veel geld kost. Het is echt tijd voor een middel waarbij je als vrienden uit elkaar gaat en de predikant zonder stigma verder kan gaan."

### *Geen moet, maar mag-maatregel*

Over dit voorstel is jarenlang vergaderd als onderdeel van het proces Kerk 2025. Dit leidde in april 2017 tot de aanvaarding van de nota 'Naar een cultuur van mobiliteit'.

In eerste instantie was het voorstel dat de predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat gewijzigd naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet.

Niet alleen tijdens vergaderingen van de generale synode, maar ook in de klassicale vergaderingen is veel over dit onderwerp gesproken. De klassicale vergaderingen hebben ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op dit voorstel. Veel van deze reacties waren negatief of aarzelend over dit voorstel.

Op basis hiervan stelde het generale college van de kerkorde voor om de maatregel te laten vervallen. Het moderamen deed echter het tegenvoorstel om de maatregel te behouden. Dit tegenvoorstel is door de generale synode aangenomen. Van de 70 aanwezige synodeleden stemden 52 voor.

"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

In deze gemeente participeren veel mensen die officieel lid zijn van een andere (meestal) protestantse geloofsgemeenschap, maar zich in onze kleine open geloofsgemeenschap thuis voelen.

"De Walvis" verschijnt 10 keer per jaar en wordt verspreid door vrijwilligers.

Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd.

Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15 per jaar. Voor postabonnees moeten we, gelet op de stijgende portokosten, € 25 rekenen. (U kunt De Walvis kosteloos downloaden vanaf onze website.)

### **Redactieadres**

Jan Henk Wijers, Kerkepad 2, 1474 RH Oosthuizen. Tel 0299-403 890

E-mail: [walvis@pknzeevangenoudendijk.nl](mailto:walvis@pknzeevangenoudendijk.nl)

Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.

Redactie

Lydeke Vroom, Jan Henk Wijers, Willy Imthorn

Verdelers: Jan Bakels / Dirk van Ark

Inleveren kopij

Alleen voor kopij die op tijd arriveert, garandeert de redactie plaatsing in het eerstvolgende nummer.

Belangrijke adressen en telefoonnummers:

Predikant	Ds. J.J. ( Hans) Reedijk, Kwadijk 36, 1471 CB Kwadijk; tel. 0299 780482 <a href="mailto:dominee@pknzeevangenoudendijk.nl">dominee@pknzeevangenoudendijk.nl</a> (werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag)
Scriba	Willie Koole, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen tel. 0299-403 894
Voorzitter kerkenraad	Kees van Lenten, Lange Weide 65, 1632 DM Oudendijk, tel. 0229-542 295
e-mail	<a href="mailto:info@pknzeevangenoudendijk.nl">info@pknzeevangenoudendijk.nl</a>

### **Kerkgebouwen**

De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, Kwadijk, Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen.

De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.



Paasviering Oudendijk

