

# DE WALVIS

januari – februari  
2019



Protestantse Gemeente  
te Zeevang en Oudendijk  
[www.pknzeevangenoudendijk.nl](http://www.pknzeevangenoudendijk.nl)



## Inhoud

Nieuwjaarswens .....	4
Vieringen .....	5
Agenda.....	5
Uit de pastorie .....	5
Van de diaconie.....	7
Het schilderij op de voorpagina.....	10
Over de Nashville-verklaring.....	11
Bedankt .....	11
Bij de komende diensten .....	12
Bethelkerk Den Haag .....	13
Kerstmarkt.....	14
Collecten .....	16
Financiën.....	19
INLIA .....	20
Actie Kerkbalans 2019.....	23
Website Zeevang en Oudendijk.....	24
Bloemengroet.....	25

## *Volgende edities*

<b>Editie</b>	<b>Periode</b>	<b>Inleveren kopij</b>	<b>Thema</b>	<b>vergaderen bij</b>
2019-02	mrt-apr	11-02		Jan Henk
2019-03	mei-jun	10-04		Lydeke
2019-05	jul - aug	12-06		Willy

### **Proefnummer gezamenlijk kerkblad**

Het volgende kerkblad wordt een gezamenlijk proefnummer van beide kerkbladen van de gemeenten Zeevang en Oudendijk en Koggenland in één uitgave. Hierdoor kan men kennis nemen van wat ons wederzijds bezighoudt terwijl ieders eigenheid intact blijft. Het overleg Zeevang en Oudendijk - Koggenland heeft dit aan beide kerkenraden voorgesteld – beide kerkenraden ondersteunen dit initiatief.



**Protestantse Gemeente  
Koggenland**



## **UITNODIGING**

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Koggenland nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de intrede dienst op zondag 3 februari 2019 waarin

**Ds. Hans Reedijk**

predikant in de protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk

als predikant verbonden zal worden aan onze gemeente door ds. Oane Reitsma.

De dienst begint om 14.30 uur in de kerk te Berkhout, Kerkebuurt 172  
1647ME Berkhout.

Wanneer u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om onze nieuwe predikant toe te spreken, kunt u zich aanmelden bij de scriba.

Voor de kinderen is er kindernevendienst, voor de jongste kinderen is er oppas.  
Wilt u aan de scriba doorgeven of u hier gebruik van wilt maken?

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en om Hans Reedijk en zijn echtgenote Ella en kinderen geluk te wensen.

Graag tot ziens!

Namens de kerkenraad,  
Wim van Hilten, praeses  
Rosalien van Dolder, scriba  
Telefoon: 06-47264966  
vandolder@vd-dg.nl

## Nieuwjaarswens

Uitgesproken door Clasien Bakker in de Bethelkerk in Den Haag namens de gemeente Zeevang en Oudendijk op vrijdag 28 december j.l.  
En natuurlijk ook van toepassing op onze gemeente!

Mag er veel goeds aan jou worden toegestuurd.  
Mag het kwade van jou worden afgehouden.

Mag je de zegen in je leven zien  
en ervan genieten.  
Goede mensen om jou heen,  
vriendschap en liefde, genegenheid en begrip.  
Mensen die het niet opgeven  
de droom van vrede en gerechtigheid  
voor alles en allen op aarde.

Mag je nu en dan  
omzien in het nieuwe jaar  
om je zegeningen te tellen.  
Om dankbaar te worden  
voor de zegen in je leven.

Mag je de innerlijke kracht ontvangen  
om het uit te houden,  
om in de vreugde te blijven,  
om te beminnen altijd- opnieuw -nieuw;  
mag de taal van de stilte  
jou vertellen over de diepte in elke werkelijkheid,  
mag je misschien, ja waarom niet,  
worden aangeraakt en bewogen  
door Gods wondere Aanwezigheid

## Vieringen

DATUM	PLAATS	VOORGANGER	ORGANIST
27-01	Kwadijk	ds. Bart Stobbelaar	G. v.d. Velden
3 feb	Berkhout, 14.30 uur	Intrededienst ds. Hans Reedijk in Koggenland	
10 feb	Berkhout	ds. B. Seelemeijer Avondmaalsviering	
17 feb	Oudendijk	ds. A. Wessels	G. v.d. Velden
24 feb.	Kwadijk 16.30 uur	ds. Hans Reedijk versper	B. Conijn
3 mrt	Middelie	ds. Hans Reedijk i.s.m. Doopsgez. Gem.	J. Stens

Aanvang vieringen: 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

## Agenda

Datum	Tijdstip	Activiteit	Plaats
24-02-19	19.30	Taizédienst	Westwoud
12-03-19	20.00	verg. kerkrentmeesters	bij Theo
24-03-19		Gemeente-ochtend (na de dienst)	

## Uit de pastorie

Wat ik mij nog van de Sterrenkundigen uit het Oosten herinner, is hun visie. Ze hadden namelijk iets 'gezien'. Een ster aan de hemel. Een heel bijzondere ster. In ieder geval de moeite waard om er achteraan te gaan. En dat deden ze. En kennelijk was het een verhaal dat tot de verbeelding sprak. Want de kerkelijke traditie heeft deze sterrenkundigen op kamelen gezet en van cadeaus en namen voorzien: Balthasar, Kaspar en Melchior.

In Bethlehem vinden de sterrenkundigen een vader - Jozef. Een ongetrouwde moeder - Maria. En een kind - Jezus. En met elkaar maken zij de kerststal compleet. Herders uit de velden. De os en de ezel. En zij zelf, de buitenlandse sterrenkundigen, komend door de woestijn uit de richting van, wat vandaag heet, Syrië of Irak. Want niet in het paleis van koning Herodes maar bij een kind in een kribbe laat de Bijbelschrijver de vrede beginnen.

Over de Koning van de Armen zong Maria toen zij het kind in haar buik voelde trappelen: 'Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen. Arme en kleine mensen maakt Hij groot. Wie honger hebben, geeft Hij overvloed. Rijken stuurt Hij heen met lege handen. Genade is zijn kracht. Maar alle hoogmoed, al onze eigenwaan ontmaskert Hij.' - En dat was precies waar koning Herodes zo bang voor was. Om ontmaskerd te worden door een kwetsbaar kind.

Kinderen kijken vaak nog zo onbevangen tegen de wereld aan. Hun ogen en oren zijn nog niet zo verstopt als de onze. Eén van de boodschappen die in het geboorteverhaal van Jezus kan worden gelezen, is dat wij weer ontvankelijk worden zoals een kind. We 'kijken' wel maar we 'zien' vaak zo weinig. Belemmerd, door de sterk gekleurde bril van onze eigen ervaringen zijn we misschien wel het zicht op het heilige verloren of kwijtgeraakt.

De reis van de sterrenkundigen roept misschien ook de vraag op, in hoeverre wij onze eigen heilige ster durven te volgen. En in hoeverre wij zelf tegen de moderne Herodessen in durven te gaan. Want nog steeds is dat wrede verhaal van koning Herodes niet ten einde. Herodes is van alle plaatsen en van alle tijden. En hij is verschrikkelijker als nooit te voren. Overal waar mensen elkaar het licht niet in de ogen gunnen, is Herodes aan de macht.

Het verhaal rond de geboorte van Jezus kan ook een oproep zijn om 'nee' te zeggen tegen de harde krachten van onderdrukking, zwart-wit-denken, macht en geweld. Een kwetsbaar kind kan je terugroepen naar de zachte krachten in jezelf van barmhartigheid, mededogen compassie. Voor het nieuwe jaar dat inmiddels voor ons is begonnen, wens ik ons toe, dat de zachte krachten het van de harde krachten mogen winnen. Zo kan er vrede zijn.

*ds. Hans Reedijk*

## Van de diaconie

### ***Bericht, ontvangen van Hub Kuijpers***

Hoe ben je de feestdagen doorgekomen? Gezegend Nieuw Jaar en goede gezondheid voor jou en de Gemeente Zeevang. Met Kerst en Nieuw ben ik zes keer voorgegaan in het binnenland, een tot twee uur rijden. Indrukwekkend is dat in de te kleine rieten kapellen de mensen van buiten uit door de "ramen" de Eucharistie volgen en op veel plaatsen zijn zij bezig een grotere kapel te bouwen van cementblokken.

Ik krijg trouw de Walvis, waarvoor ik jullie van harte dank. Heel hartelijke dank voor jullie bijdrage, subsidie van € 2.000,00. Ook in Moçambique voelen we steeds meer de crisis. Mijn steun gaat uit naar kinderen en jongeren, vooral naar studie, waaronder enkele blinden, eentje (verlaten moeder) met licentiaat en een zoontje dat ook langzaam blind aan het worden is. Maar aan werk is ook voor haar niet te komen. Tragische situaties. Dit jaar zal ik 20 seminaristen begeleiden, gelukkig met hulp van een scholastiek die in juni diaken wordt gewijd. En tot overmaat van ramp, maar toch een goede en gelukkige dienst aan de Kerk, heeft de bisschop mij tot econoom van het Bisdome benoemd. Ik zal doen wat ik kan met Gods hulp.

Alle goeds voor jullie onder Gods rijke zegen.

Dank, dag, Hub Kuijpers uit Maputo

### ***Verder hebben we bedankjes ontvangen voor onze steun van***

#### ***o.a.***

- De voedselbank
- Senioren vereniging Zeevang voor ondersteuning van de kerstmiddag
- Hospice uit Middenbeemster
- Bartimeusfonds
- Wilde ganzen voor ondersteuning van een project in Nepal.
- 

In Nepal hebben vrouwen weinig rechten. Ze moeten luisteren naar de oudste man van het gezin en worden vaak op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Rinsma Nepal Foundation wil samen met Wilde Ganzen honderd vrouwen aan een baan helpen, zodat hun zelfvertrouwen, aanzien en respect toeneemt.

“Inmiddels werken er 48 vrouwen uit verschillende dorpen in de omgeving. Ze werken maximaal zes uur per dag, verdienen genoeg om hun gezin mee te onderhouden en houden tijd over voor andere taken”,

legt Beumer uit. “De leeftijd waarop deze jonge vrouwen nu worden uitgehuwelijkt is omhoog gegaan van 15, 16 jaar naar gemiddeld 22 jaar. Je ziet de vooruitgang. Kwamen de vrouwen in het begin lopend naar het atelier, nu staan er allemaal fietsen voor de ingang. Een slimme ondernemer is daardoor gestart met een fietsenzaak in het dorp. En je ziet overdag veel minder kinderen op straat, want onze medewerkers sturen hun kinderen naar school. Voorheen konden ze het schoolgeld niet betalen.”

Het naaiatelier maakt kleding voor de lokale markt. Vooral veel school-uniformen en trainingspakken. “Het is de bedoeling dat het atelier over vijf jaar zonder onze hulp zelfstandig verder gaat. Daar heb ik ook vertrouwen in”, vertelt Beumer. “De beheerders hebben al veel geleerd over hoe je onderhandelingen moet voeren met afnemers van de kleding en over het bijhouden van de administratie.” De winst die het atelier maakt, wordt in het project geïnvesteerd.

### ***Clothing4U***

*Samen met acht vrijwilligers van de PG Koggenland ging op 19 november een viertal vrijwilligers van onze gemeente naar Weesp om hun steentje bij te dragen aan het werk van Max Veenstra, neef van Theo Lursen. Hieronder een samenvatting van het verslag van deze middag dat Hilda Kuiper schreef voor zowel Contact (kerkblad van Koggenland) als de Walvis. N.B. Wat betreft Clothing4U: Inmiddels zijn er al tien kledingpakketten verzonden naar de Zeevang! Er zullen er meer volgen.*

*Coen van der Kamp*

### **Stichting Humanitaire Hulpgoederen, Weesp**

Max Veenstra heeft in 1997 HRIF (Stichting Humanitaire Hulpverlening) opgericht, een internationaal samenwerkingsverband van organisaties, bedrijven en personen die werken voor slachtoffers van natuurrampen en oorlogssituaties en vluchtelingen. HRIF zamelt hulpgoederen in van bedrijven, levert de logistieke diensten en de distributie in getroffen gebieden. HRIF is inmiddels een wereldwijde organisatie die voor het grootste deel op vrijwilligers draait en die betrokken is bij projecten in 40 verschillende landen. Daarbij gaat het dan niet alleen om die jas, die broek of dat paar schoenen. Maar er wordt ook een signaal afgegeven dat er iemand is, die aan je denkt! Midden in alle ellende is er iemand die je bemoedigt met een warme trui. Het is een kaartje zonder woorden, maar de boodschap is luid en duidelijk: ‘We zien je en je bent niet alleen!’



Max nodigde ons uit, om eens een kijkje in Weesp te komen nemen en daar een middag mee te draaien. 19 November was het zover. Met twee auto's vol enthousiaste vrijwilligers uit Koggenland en een uit Zeevang/Oudendijk vertrokken we naar Weesp. In de grote loods van de stichting, op een industrieterrein, werden we hartelijk ontvangen door Lida met koffie, thee en iets lekkers. Max vertelde ons wat we zouden gaan doen: er moest gedragen kleding worden gesorteerd. In de ruimte stonden twee grote hoge tafels en rolcontainers vol met vuilniszakken met kleding. We moesten kijken of alle knopen aan de kleding zaten, de zakken heel waren, de ritsen werkten en natuurlijk of het wel schoon was. De taken werden ook meteen verdeeld. De dames gingen sorteren, want die zijn daar beter in dan mannen, volgens Max. Dat hoorden wij vrouwen natuurlijk graag! De mannen zorgden dat de kleding in de daarvoor bestemde dozen kwam en ze voerden die dozen ook af. Ook werd de kleding door hen op de sorteertafels gedeponeerd. Eerst was het even onwennig, wat wel, wat niet. Moeten valse spijkerbroeken of spijkerbroeken met gaten ook met de zending mee? Ze waren bijna in de afvalzak terecht gekomen! Ja, die moesten mee, aangezien de jeugd helemaal verzot is op dat soort broeken!

Na een uurtje gaf Max ons een rondleiding door de grote loods. Het is gigantisch, wat daar allemaal staat. Je wilt niet weten, hoe groot en hoog die berg kleding was, die daar lag.....! De stichting krijgt niet alleen gedragen kleding, maar ook nieuwe kleding aangeboden. Aan nieuwe kleding komt er jaarlijks voor zo'n zeventig miljoen euro binnen. Zo kunnen gerenommeerde kledingbedrijven hun restanten wegwerken. Anders zou de kleding worden weggegooid. De hele loods stond hier vol mee, maar er waren ook ziekenhuisbedden, rollators, pallets met maandverband, matrassen, speelgoed etc.

Niet alle nieuwe kleding gaat naar het buitenland want ook in Nederland leven mensen op of onder de armoedegrens. Daarvoor is het project Clothing4U in het leven geroepen. Per persoon wordt een kledingpakket samengesteld, met diverse kledingstukken zoals een jas, schoenen, een broek, een trui en ondergoed. De gemiddelde winkelwaarde van zo'n pakket bedraagt € 350. De maten van de personen die zo'n pakket krijgen, zijn van tevoren bekend. Voor slechts € 25 kunnen ze zo'n pakket samenstellen en verzenden. Kerken bestellen die pakketten bijvoorbeeld, als ze gezinnen kennen, die in zo'n situatie verkeren. Max kreeg eens een mailtje van een mevrouw, die met haar gezin zo'n pakket had ontvangen. Ze zei: "Toen ik het pakket zag, dacht ik, dat mijn verjaardag, St. Nicolaas en Kerstmis op een dag vielen". "Ik ben naar het toilet gerend en ik heb er een half uur op zitten huilen!"

Dan weer terug naar onze werkruimte, nog onder de indruk van de verhalen van Max en de goederen die we hebben gezien. Tot bijna 17.30 uur werkten we door, het liep steeds gesmeerder. We werkten hard, maar we hadden ook veel plezier! Later liet Lida ons zien wat we allemaal hadden gesorteerd. Twee pallets met een enorme hoge stapel dozen erop en een groot rek met zakken kleding, die we apart sorteerden. Daar keken we van op. Met koude handen en een koude neus, maar met een warm hart, gingen we weer naar huis. We hadden allemaal een heel goed gevoel over deze middag en over het werk van deze stichting. Dit zou best voor herhaling vatbaar kunnen zijn en een voordeel, we weten nu hoe het moet!

*(zie de foto op het achterblad)*

## Het schilderij op de voorpagina

De Bijbeltekst bij dit schilderij gaat over Mozes, die de berg opging. De Heer laat Mozes het beloofde land zien, maar hij zal er niet binnengaan (Deuteronomium 34, 1-12)

Was dat nu als straf? Dat wordt gezegd. Nan denkt daar anders over. Een volk door de woestijn leiden op weg naar het beloofde land vergt een andere leider, dan degene die nodig is op de plaats van bestemming. Daarom mocht Mozes het wel zien, maar niet erin.

Nan schreef er het volgende gedicht bij:

*Mozes leidde de Israëlieten 40 jaar door de woestijn.*

*Was dat fijn??*

*De schrijver is dat vergeten,  
maar hij zal hebben geweten  
hoe zwaar dat was.*

*Want hoe houd je zo'n grote groep in de pas?*

*Nu is daar een eind aangekomen.*

*Mozes mag ze laten gaan.*

*En als beloning mag hij de eerste zijn:*

*Het land wat is beloofd,  
waar hij zo vast in gelooft,  
wordt voor hem uitgespreid  
als einde van zijn tijd  
Hij heeft zijn best gedaan.*

## Over de Nashville-verklaring

De Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Gemeente Zeevang & Oudendijk betreuren de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring.

De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, die ondertekend is door enkele honderden orthodox-protestantse predikanten, kwam afgelopen week in het nieuws. In de verklaring spreken de ondertekenaars zich uit over het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) betreurt de verklaring.

René de Reuver: "De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden."

*Ds. Hans Reedijk*

## Bedankt

Onlangs mochten we ons 60-jarig huwelijk gedenken. Hiervoor kregen we veel felicitaties en bloemen, ook uit de Zeevang en Oudendijk. Hiervoor hartelijk dank.

*Gevrit (uw gastorganist) en Jannie van der Velden*

## Bij de komende diensten

### *Oecumenische vesper Kwadijk - 24 februari*

Een vesper wordt meestal gehouden als het buiten begint te schemeren en de wereld om je heen verstilt. Bedoeld als een moment van rust tussen de week die voorbij is en de week die komt.

De Oecumenische Versper Kwadijk bestaat uit stilte en muziek, enkele liederen uit het oecumenisch repertoire, een instrumentale bijdrage en een korte overweging. Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting.

Thema van de komende vesper: **Tussen Vrees en Hoop**

Een vesper duurt een ruim half uur en begint om 16.30 uur.

Wil je informatie of meedenken aan de opzet van een vesper of er muzikaal aan bijdragen, neem dan contact met ons op via:  
dominee@pknzeevangenoudendijk.nl

*Hans Reedijk*

### *Taizéviering*

Zondag 24 februari Taizéviering in kerkje van Westwoud om 19.30.

De kerk is open vanaf 19 uur.

Op de website van Taizé vind je een verwijzing naar de liederen.

Het koor 'Eigenwijs' komt ter ere van zijn 50-jarig jubileum meezingen.

Na de viering is er thee en gelegenheid om na te praten.

#### Liturgie 24-2-2019

1. Laudate omnes gentes (nr 23)
2. Confitemini Domino (18)

#### *Lezing*

#### *Korte stilte 3 minuten*

3. Dans nos obscurités, in het Nederlands, Als alles duister is (nr 1)  
vertaling komt op inlegvel

#### *Lange stilte 10 minuten*

4. Behüte mich, Gott (nr 137)
5. Bless the Lord (nr 5)

#### *Voorbeden*

6. Bleib mit deiner Gnade (147), in het Nederlands, vertaling op inlegvel.
7. Nada te turbe (50)

*Plus toegiften van Stefanie en Ellen*

## **Bethelkerk Den Haag**

Deelname aan de voortgaande kerkdienst in de Bethelkerk in Den Haag.  
Vrijdag 28 december.

Rond 9 uur in de morgen vertrokken er 4 auto's uit de Zeevang en Oudendijk naar Den Haag. Ds. Reedijk met zijn gezin en verder nog 7 gemeenteleden. We hadden al een complete liturgie onder ogen gekregen van de twee uur die we in de Bethelkerk voor onze rekening zouden nemen. Ieder van ons had op verzoek van ds. Reedijk een tekst of gedicht uitgezocht of gemaakt en aan hem doorgegeven en ook een stuk muziek op een mee te nemen CD. Dat was allemaal al verwerkt in de liturgie, die duidelijk aangaf wie wat wanneer ging doen. De muziek werd tijdens de dienst precies op tijd op- en aangezet door Ella Visserman.

We werden ontvangen door de ontvangstgroep van de dag, met koffie, thee en frisdrank en zoveel koek als we wilden van de enorme voorraad die in de ruime keuken was aangedragen door gemeenteleden, maar ik denk ook door de buurt.

Om 11.00 uur gingen we de kerkzaal in, de voorgaande predikant droeg de paaskaars over aan onze predikant en wij namen de plaatsen in van de vertrekkende gemeenteleden. Een paar mensen bleven zitten, waaronder een paar geoefende zangers. Om 13.00 uur gebeurde het omgekeerde en kon de nieuwe dominee met haar gemeenteleden beginnen. In de tussentijd kwam ieder van ons aan de beurt met zijn of haar uitgekozen of voor de gelegenheid gemaakte tekst.

Halverwege sprak ds. Reedijk zijn preek uit over de vrouw bij de bron en aan het eind van de twee uur werden de gebeden uitgesproken. Drie gebeden, waarvan ik de twee laatste gebruik om dit kleine verslag af te sluiten:

“Wonend in een voor ons veilig land, zijn we getuige van onrecht. Ons land is geen veilige woonplek voor ieder die er is opgegroeid. We voelen ons overspoeld en machteloos door het beleid van onze eigen regering die met uitzetting dreigt. En we zijn de enigen niet. Honderden mensen zijn ons voorgegaan. Met hen delen wij de pijn en de schaamte. Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar om onze stem te laten horen wanneer kleine mensen worden getroffen. Kleine mensen die geen verweer hebben.

Bidden wij voor mensen op de vlucht. Dat zij zich welkom mogen voelen in onze samenleving. Dat zij, net als wij, recht hebben op een dak boven hun hoofd, een brood op de plank en een bed om in te slapen. Bidden wij voor de politici in Nederland. Die de wetten kunnen maken. Maar ze ook kunnen breken wanneer de humaniteit wordt bedreigd. Dat zij rekening houden met wie rechteloos is. Dat onze harten open staan. Voor het Armeense gezin dat zich heeft verbonden met de Nederlandse samenleving.”

*De volgende mensen deden mee aan deze kerkdienst in de Bethelkerk: ds.Hans Reedijk met Ella en kinderen, Willie Koole, Kees van Lenten, Clasien Bakker, Carolina Brienen, Lydeke Vroom, Klaas en Nelleke Stroo  
Allemaal mensen die u graag meer vertellen over deze voor ons bijzondere dag.  
(zie de foto's op het achterblad.)*

*Lydeke Vroom*

*Gebed van de oudste dochter van het Armeense gezin dat, vanwege de dreigende uitzetting, in de Bethelkerk in Den Haag verblijft.*

Bewaar ons, God, Bij Uw woord  
Bescherm ons, Tegen angst en gevaar  
Schenk ons, Geloof dat bergen verzet  
Geef ons, Vertrouwen bij wanhoop  
Wees onze hoop, Als wij weer vallen  
Spreek tot ons, En door ons  
Gebruik ons, In Uw koninkrijk  
Geef ons, De moed en de kracht om te vechten tegen onrecht  
Verwarm, Onze harten met liefde  
Breng ons, nog dichter bij elkaar en bij U  
Schenk ons, Vergeving en genade  
Wees ons nabij, Als wij gaan of komen, staan of zitten, lachen of huilen  
En, bewaar ons, Tot in alle eeuwigheid.  
Amen

## **Kerstmarkt**

*gehouden in het kerkje van Kwadijk op 15 december 2018*

Deze keer werd de Kerstmarkt gehouden op zaterdag en het was een groot succes.

Het zag er zoals voorgaande jaren weer heel mooi uit.  
Quilt dekens en tassen, zelfgebakken cake/koek en taart, jam en ook boerenjongens.  
Maar ook prachtige bloemstukken en boeketten.  
Leuke kerstkaarten, gebreide sokken, handschoenen enz. En een geweldige loterij!  
Ook nog een tafel met vele leuke kerstcadeautjes.

Meneer van der Velde bespeelde het orgel met vrolijke kerstmuziek.  
Het was buiten heel koud dus de gratis koffie of thee waren zeer welkom en men kon tegen betaling ook nog genieten van heerlijke cake of koek.

De opbrengst van deze zeer geslaagde markt is € 1780.  
Dit is voor de Zorgboerderij de 4 JAARGETIJDEN in Middelie.  
Hun wens was een tovertafel voor de bewoners.  
De aanschaf van een tovertafel is kostbaar. Maar met hun eigen acties en onze gift kunnen ze hem nu laten installeren!

Inmiddels zijn een aantal dames van de kerstmarktgroep op bezoek geweest en hebben de cheque van € 1780 overhandigd aan mevrouw Astrid Tulleners, beheerder van de 4 JAARGETIJDEN.  
Zij en haar medewerkers zijn er heel blij mee.

Wij hebben onder het genot van een kopje koffie veel informatie gekregen over de zorgboerderij en zelfs was er tijd vrijgemaakt voor een rondleiding.  
Wij waren onder de indruk van alles wat we hebben gehoord en gezien.  
We hebben veel waardering voor deze instelling.  
Als dank kregen we een mooi boeket bloemen.

Dames van de Kerstmarktgroep,

*Joke Eek*

## Collecten

### Collectebonnen

Collectebonnen kunt u voor of na de kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder. Er zijn bonnen t.w.v. € 1 en € 2.

Collectebonnen hebben o.a. als voordeel dat de ontvangststroken gebruikt kunnen worden voor belastingdoeleinden. U kunt ze contant betalen of het verschuldigde overmaken per IBAN-betaling.



### De collecten in de komende weken

Tijdens de dienst wordt als 1e de diaconale (**D**) en als 2e de kerkvoogdelijke (**K**) collecte gehouden.

27 jan	<b>D</b>	Verpleeghuis Lindendael *)
	<b>K</b>	<b>Collecte Jeugdwerk: Duizenden jongeren spelen Sirkelslag</b> Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.
3 feb	<b>D</b>	volgens rooster Koggenland
	<b>K</b>	idem
10 feb	<b>D</b>	volgens rooster Koggenland
	<b>K</b>	idem
17 feb	<b>D</b>	<b>Droogte overleven in Ethiopië</b> Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de



		Ethiopische kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Ze verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. We collecteren zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.
	<b>K</b>	instandhouding eredienst
24 feb	<b>D</b>	Rudolphstichting in De Glind, het jeugdorp bij Barneveld, biedt aan zo'n 120 uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving. De kinderen worden opgevangen in gezinsvormen. Onderdeel zijn van een gewoon gezin draagt bij aan het herstel en de ontwikkeling van de kinderen. Veel kinderen zijn getraumatiseerd en hebben ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het jeugdorp wordt dit jaar uitgebreid met drie duurzame gezinswoningen zodat meer kinderen in een gewone dorpssetting kunnen opgroeien.
	<b>K</b>	Collecte Missionair: <b>De Bijbel dichterbij</b> De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel 'De Bijbel in Nederland' gepresenteerd.
3 mrt	<b>D</b>	het werk van Hub Kuijpers in Maputo, Mozambiek *)
	<b>K</b>	instandhouding eredienst

\*) Voor de bekend veronderstelde collectiedoelen volstaan we met de vermelding van de naam. Uitgebreidere informatie staat op onze website (bij Onze gemeente > diakenen > diaconale projecten).



## Financiën

### Actie Kerkbalans 2018

Op 31 december was de stand als volgt:

	2018	2017
Begroot	<b>20.503</b>	20.304
Toezeggingen	<b>22.403</b>	21.513
Ontvangen toezeggingen	<b>21.743</b>	20.773
Nog te ontvangen	<b>660</b>	740
Ontvangen niet toegezegd	<b>125</b>	145
Totaal ontvangen	<b>21.868</b>	20.918
Aantal aangeschreven leden	177	199
Aantal toezeggingen	149	149
Gemiddelde toezegging per lid	€ 150	€ 144

### Collecten 2018

maand	kerkrentmeesterlijk		
	totaal	aantal coll.	gemidd.
januari	129,80	2	64,90
februari	197,50	4	49,38
maart	152,20	3	50,73
april	391,29	4	97,82
mei	154,40	3	51,47
juni	204,50	3	68,17
juli	293,05	2	146,53
augustus	295,90	4	73,98
september	227,75	4	56,94
oktober	151,20	2	75,60
november	199,55	2	99,78
december	467,73	6	77,96
opgeteld	2.864,87	39	73,46

	diaconaal		
	totaal	aantal coll.	gemidd.
januari	42,10	1	42,10
februari	223,87	4	55,97
maart	155,35	3	51,78
april	340,80	4	85,20
mei	134,65	3	44,88
juni	169,50	3	56,50
juli	169,21	2	84,61
augustus	313,10	4	78,28
september	189,50	4	47,38
oktober	406,90	3	135,63
november	355,05	3	118,35
december	438,12	5	87,62
opgeteld	2.938,15	39	75,34

Bericht uit de 'TussenVoorziening' in Eelde (waar INLIA statushouders op weg helpt in hun nieuwe leven in Nederland)

## **“We houden nu al van Nederland”**

(Dit artikel is het vervolg op het artikel 'Keer op keer...' dat in de vorige editie is geplaatst)

Het is nog donker in Galveston, Texas, als Aïsha die ochtend om half zes wakker wordt gemaakt. Er komt een vrouw binnen; Aïsha moet pakken, zij en haar kinderen moeten weg. De mededeling komt uit het niets. Aïsha is in Galveston omdat haar dochtertje Layla en zoontje Karim bij een bombardement in Syrië ernstige brandwonden hebben opgelopen.

U heeft het mogelijk al gelezen in het eerste verhaal over hen: de bom, waarschijnlijk met chemische wapens, sloeg in toen Layla en Karim buiten speelden en vader Ibrahim moest zijn kinderen keer op keer onderdompelen in water om de vlammen te doven. Layla is het ernstigst verbrand; van haar kuiten tot en met haar gezicht. Haar neus en oren moeten gereconstrueerd worden, haar zicht hersteld met operaties.

De kinderen worden nu in een gespecialiseerd ziekenhuis in Galveston behandeld dankzij de Burnt Children Relief Foundation, die hen naar de VS haalde. Met name voor Layla is er een uitgebreid behandelplan, tot haar achttiende. Maar luttele maanden eerder is Donald Trump aan de macht gekomen in de VS. En nu moeten ze ineens weg. Zonder aankondiging of opgaaf van redenen. 's Ochtends in alle vroegte.

Twaalf operaties heeft Layla gehad, de laatste nog maar net. Aïsha wordt verplicht haar uit het ziekenhuisbed te plukken. De vrouw die het vertrek begeleidt, dwingt een verpleegster de hechtingen te verwijderen zodat het kind vervoerd kan worden. Binnen een mum van tijd zitten ze in het vliegtuig. Terug naar Turkije.

In Turkije is haar man Ibrahim zes maanden eerder op de terugweg van het vliegveld naar zijn zeggen 'ontwaakt als uit een coma'. Hij heeft Aïsha, Layla en Karim dan op het vliegtuig gezet en is met twee zoontjes achtergebleven. Want slechts de helft van het gezin mocht naar de States. Hij

realiseert zich: “Daar zit ik dan. Zonder Aïsha, zonder werk, zonder geld, in een vreemd land, met twee kinderen.” En hij heeft ook geen onderdak meer, want tot dan toe verbleven ze bij het ziekenhuis in Turkije.

Hij meldt zich met zijn twee zoontjes bij een vluchtelingenkamp om daar te wonen. Nou ja, wonen... dat is een groot woord. Maar toch: je hebt iets van een dak boven je hoofd. Je krijgt een tent en 100 lire per week – genoeg om in leven te blijven. In de tent kookt hij voor zijn kinderen, wassen ze zichzelf en hun kleren zo goed en zo kwaad als het gaat met een teiltje, eten ze, slapen ze.

Van elkaar gescheiden maken Ibrahim en Aïsha zich niet alleen zorgen over elkaar, de kinderen en de toekomst, maar komen ook beelden van de oorlog boven. De aanval op Hamah, waar alle 10.000 inwoners op de vlucht slaan. De vlucht naar Idlib, waarbij ze onderweg bestookt worden met een bombardement. Voor hun ogen zien ze hoe een scherf van een clusterbom het buurjongetje onthoofdt. De woorden stromen samen met de tranen.

Ze missen elkaar vreselijk in die periode. “In mijn hoofd was het heel moeilijk, zonder haar”, zegt Ibrahim, “In Syrië was ze natuurlijk ook wel eens weg, naar familie of een uitstapje met vriendinnen. Maar dat was anders. Alle zorgen voor onze kinderen (alle vier!) en alle onzekerheid. Andersom was het voor haar ook vreselijk moeilijk. Moederziel alleen in een vreemd land.” Toch; ze hebben het graag over voor de behandeling van Layla en Karim. “Er is niets belangrijker dan dat.”

Het nieuws over hun uitzetting uit de VS schokt hem. Hoe moet het nu verder met hun kleine meisje? Als Aïsha, Layla en Karim landen, staat Ibrahim op het vliegveld. Ze houden elkaar vast, ontdaan en onzeker over de toekomst, maar blij weer samen te zijn. “Wij zijn uit liefde getrouwd, weet je, het was geen gearrangeerd huwelijk. Wij houden van elkaar”, zegt Ibrahim. Heel even stralen ze, terwijl ze elkaar aankijken.

De liefde geeft veerkracht. In Turkije vragen ze via de VN asiel aan in Canada of Europa. Het maakt hen niet uit waar, als Layla er maar behandeld kan worden. Dat komt op de eerste plaats. Het kamp is vies en veel te warm, het is geen plek voor haar. Het meisje moet altijd een masker dragen om haar getransplanteerde huid te beschermen. Ze wordt er genadeloos mee gepest. Bovendien heeft ze met de verwondingen en littekens hygiënische omstandigheden nodig, en koelte. En nog heel veel operaties.

Maar ze horen maandenlang niets van hun aanvraag bij de VN. Ibrahim vindt ondertussen werk als boerenknecht in Hatay en weet zijn gezin zo uit het kamp te halen. Een schuur is beter dan een tent. En dan komt er ineens toch een oproep voor het gezin om zich te presenteren bij de VN. En enkele maanden later valt het verlossende woord: ze zijn genomineerd voor Nederland. Nadat ze bij de ambassade zijn geweest, is het rond.

Op 29 augustus arriveren ze in Weert. Hun eerste indrukken van Nederland? Aïsha grinnikt en stoot haar man aan: "Vertel maar eens wat jou hier opviel." Ibrahim moet er zelf ook om lachen: "Wat zijn die vrouwen hier groot! Nee, echt!"

Sinds 5 september zitten ze in Eelde. En alle gekheid op een stokje: ze houden nu al van Nederland. "Ja, heus waar", zegt hij, terwijl zij enthousiast knikt. Waarom? "De mensen hier zijn geweldig. Als ik met mijn vrouw wandel, groet iedereen ons. Ook al kennen ze ons niet en zien wij er anders uit dan zij. Wat een fijn land."

*Naschrift: Ibrahim en Aïsha zijn nu aan het uitzoeken waar hun dochter het beste behandeld kan worden. INLIA helpt hen daarbij.*

*INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.*

## **Actie Kerkbalans 2019**

### ***Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk***

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is 'Geef voor je kerk'. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.



### ***Voor hetzelfde geld geeft u meer***

#### ***Steun uw kerk met een periodieke gift***

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelenkomen.

Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014

moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst.

Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator



op [www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator](http://www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator) welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met een van onze kerkrentmeesters (of [kerkrentmeesters@pknzeevangenoudendijk.nl](mailto:kerkrentmeesters@pknzeevangenoudendijk.nl))

## Website Zeevang en Oudendijk

Onze website-redactie bestaat uit Jan Henk Wijers en Peter Verschoor. Al een tijdje geleden had Jan Henk aangegeven hiermee na een 5-tal jaren te willen stoppen. Met het verschijnen van dit kerkblad komt vindt de overdracht plaats en zijn de interne gegevens aangepast.

De kerkenraad heeft Jan Henk bedankt voor zijn werkzaamheden in de afgelopen jaren.

het webadres van onze website is: [www.pknzeevangenoudendijk.nl](http://www.pknzeevangenoudendijk.nl)

Namens de kerkenraad,

*Hans Reedijk*



## Bloemengroet

De voorbije weken gingen de bloemen als groet of ter bemoediging naar:

- 16-12 dhr. Ton
- 24-12 ds. Reedijk
- 31-12 mevr. Weg
- 13-01 fam. Luten



"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.

In deze gemeente participeren veel mensen die officieel lid zijn van een andere (meestal) protestantse geloofsgemeenschap, maar zich in onze kleine open geloofsgemeenschap thuis voelen.

"De Walvis" verschijnt 10 keer per jaar en wordt verspreid door vrijwilligers.

Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd.

Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15 per jaar. Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25 rekenen. (U kunt De Walvis kosteloos downloaden vanaf onze website.)

### Redactieadres

Jan Henk Wijers, Kerkepad 2, 1474 RH Oosthuizen. Tel 0299-403 890

E-mail: [walvis@pknzeevangenoudendijk.nl](mailto:walvis@pknzeevangenoudendijk.nl)

Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.

Redactie

Lydeke Vroom, Jan Henk Wijers, Willy Imthorn

Verdelers: Jan Bakels / Dirk van Ark

Inleveren kopij

Alleen voor kopij die op tijd arriveert, garandeert de redactie plaatsing in het eerstvolgende nummer.

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Predikant	Ds. J.J. (Hans) Reedijk, Kwadijk 36, 1471 CB Kwadijk; tel. 0299 780482 <a href="mailto:dominee@pknzeevangenoudendijk.nl">dominee@pknzeevangenoudendijk.nl</a> (werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag) <i>Neem bij mijn afwezigheid s.v.p. contact op met de scriba, die een vervanger inschakelt.</i>
Scriba	Willie Koole, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen tel. 0299-403 894
Voorzitter kerkenraad	Kees van Lenten, Lange Weide 65, 1632 DM Oudendijk, tel. 0229-542 295
e-mail	<a href="mailto:info@pknzeevangenoudendijk.nl">info@pknzeevangenoudendijk.nl</a>



bij het artikel over *Clothing4U* in de rubriek *Van de diaconie*



*Bij de doorgaande viering in de Bethelkerk, Den Haag*